

PAROCHIE MARIA TEN HEMELOPNEMING

BEEK – UBBERGEN – OOIJ – PERSINGEN – ERLECOM – LEUTH – KEKERDOM – MILLINGEN AAN DE RIJN



Toekomst

JAARGANG 1, NO. 3, MEI – MEDIO SEPTEMBER 2020

PASTORALE GEDACHTE

Een groen takje in het bekje van de duif kondigde ooit het einde aan van de zondvloed, én het begin van een nieuw leven met elkaar en met Heer. Een takje van nieuw leven, vrede en hoop. Door een duif, symbool van de heilige Geest. God zelf geeft nieuw leven, vrede en hoop!

Met Pinksteren zien we hoe in de vrienden van Jezus een nieuw begin doorbreekt. Door de heilige Geest, de Helper die Jezus beloofd had. De Geest die alles in herinnering zou brengen wat Jezus gezegd en gedaan had. Ervaren wij ook die heilige Geest? Ervaren wij ook die diepere laag van Jezus' woorden en daden, zijn aanwezigheid in ons leven? Dat kan ook of misschien juist wel op een moment of in een periode dat het 'minder' met ons gaat, dat we vastlopen, dat we ons in de steek gelaten voelen. Zoals Noach in de ark zonder uitzicht op het einde van die ramp. Zoals Jezus' vrienden na zijn dood aan het kruis tastend in het duister.

Maar dan is er die duif, dan is er de verrezen Heer die zijn vrede geeft aan zijn vrienden, over hen blaast en hen zegt: Ontvangt de heilige Geest.

Tegenspoed en rampen zijn er niet voor niets. Het zijn kansen voor herbronning om te zien waar we staan, te ervaren wat goed is, met elkaar te kiezen voor de Heer en elkaar daarin in zekere zin bij de 'les' te houden. Om geloof en leven met elkaar te delen, zoals we in de Paastijd lezen in de 'Handelingen der apostelen', Hem te ervaren in onze contacten, in ons werk. Stilte kan ons helpen bij het volharden in goede voornemens.

Een groen takje nu na ruim twee maanden, versoepeling van de coronamaatregelen, want per 1 juni, 2^e Pinksterdag, mogen we weer samenkomen voor de eucharistieviering, maximaal met 30 mensen, per 1 juli zelfs met 100, wel met 1,5 meter afstand van elkaar en andere voorwaarden, zoals u kunt lezen op blz. 10. Dat gaan we realiseren. In alle rust. Met behoud van het online-aanbod, elke dag, voor mensen die (nog) niet naar de kerk kunnen komen.

Gezegend Pinksteren 2020

Rudo Franken, pastoor

VANUIT BESTUUR EN PASTOOR

ACTIE KERKBALANS

De door de coronatijd uitgestelde actie Kerkbalans wordt gehouden in juni. U ontvangt een brief waarin u wordt gevraagd om bij te dragen aan onze kerk dan wel onze geloofsgemeenschap.

INTERIEUR KERK MILLINGEN

In de kerk van Millingen zijn we aan het opruimen, los van het feit dat er sinds februari spullen uit de gesloten kerk van Beek staan/stonden opgeslagen en er binnenkort nog aanvulling komt vanuit de kerk van Leuth. Gelukkig bestaat er de kunst van het weglaten én het accentueren. Daardoor kan iets beter tot z'n recht komen, kunnen we rust en ruimte ervaren, en meer aandacht krijgen voor ontmoeting en mysterie. Vooral weglaten, maar ook schuiven en eventueel iets toevoegen wat past binnen het geheel. Op het oksaal achter het orgel wordt nu een grote kast gemaakt voor opslag van zaken die nog een keer gebruikt kunnen worden.

NIEUWS UIT DE PAROCHIE

AANBOD ONLINE-VIERING BLIJFT

Per 14 maart 2020 kwam er in verband met de Corona crisis abrupt een einde aan zondagsvieringen in de kerk en alle activiteiten in de parochie, korte tijd later ook aan de vieringen door de week. Wel is er vanuit de kerk van Millingen sinds eind maart elke dag een Mis online te volgen, van maandag tot en met zaterdag om 9.00 uur en op zondag om 11.00 uur. Met heel veel dank aan het Fuske dat bereid was om Wifi beschikbaar te stellen voor de kerk. Inmiddels is de kerk voorzien van eigen Wifi. We zullen de dagelijkse Eucharistieviering blijven uitzenden, ook al is het per 1 juni mogelijk om met maximaal 30 mensen samen te komen in de kerk en per 1 juli met maximaal 100 mensen. Het online-aanbod is bedoeld voor mensen die (nog) niet naar de kerk kunnen komen. Om online te volgen gaat u naar YouTube en zoekt u op “kerk Millingen”. U kunt ook naar onze website gaan voor uitleg en een link. Via het YouTube kanaal van BD1 kunt u alle vieringen terugkijken. Elke woensdag wordt aansluitend aan de online-Mis van 9.00 uur de rozenkrans gebeden. U bent van harte welkom om online mee te bidden.

PELGRIM ONLINE

Vanaf zondag 19 april is elke zondag voorafgaand aan de eucharistieviering in de kerk van Millingen een online uitzending geweest van een pelgrimstocht. Online werden we meegenomen naar de volgende bestemmingen:

Zondag 19 april Polen

Zondag 26 april Rome Italië

Zondag 3 mei Israël

Zondag 10 mei Fatima

Zondag 17 mei Lourdes

Zondag 24 mei Santiago I

Zondag 31 mei Santiago II

Via het YouTube kanaal van BD1 kunt u deze uitzendingen terugkijken.

NOVEEN

Van Hemelvaart 21 mei tot en met de vrijdag voor Pinksteren 29 mei - elke avond van 20.30-20.45 uur – is er een novene gehouden via een online video verbinding. Tijdens de novene werd er gebeden en gezongen tot de heilige Geest voor een nieuwe lente in onze geloofsgemeenschap.

VORMING PASTORAATSGROEP

In de coronatijd heeft zich langzaam maar zeker een pastoraatsgroep gevormd. Dit is een groep die onder het voorzitterschap van de pastoor zowel lokaal als parochiebreed mee het pastoraat draagt en vorm geeft. Het pastoraal beleidsplan hebben we met elkaar doorgenomen. Enige prioriteiten zijn aangegeven: aandacht voor en toerusting van vrijwilligers, ontwikkeling van een parochiesecretariaat, catechese en vorming, communicatie en benadering op maat, gezinsviering met kindernevendienst, verwelcoming van nieuwkomers. Hein Vrijdag, Lianne van der Burgt, Daisy Janssen en Martin Oosterwijk maken deel uit van de pastoraatsgroep. Carla Windau ondersteunt op de achtergrond.

PAROCHIEFEEST 16 AUGUSTUS

De pastoraatsgroep probeert op zondag 16 augustus een feest te organiseren voor de hele parochie in het kader van Maria ten Hemelopneming, die de patrones is van onze parochie. Uiteraard wordt rekening gehouden met de beperkende Corona maatregelen. We komen hierop terug.

FATIMAKAPEL

Sinds 25 maart 2020 staat in de tuin van de pastorie in de Schoolstraat in Millingen een Mariakapel met een beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Sinds die dag konden er kaarsjes worden aangestoken. Daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Inmiddels bevinden zich achter het kroontje van Maria relieken van de heilige Jacintha en Francisco, die de pastoor in 2003 in Fatima heeft gekregen. Jacintha en Francisco zijn twee van de drie kinderen die Maria in 1917 zes maal hebben gezien. De derde ziener, Lucia, is pas in 2005 gestorven.

Aan de achterkant van de kapel is een kast met prentjes, rozenkransen en een blaadje met aanwijzingen voor het bidden van de rozenkrans. Er is ook een folder met de boodschap van Fatima. Sinds kort staat naast de oprit een kastje met heiligenbeeldjes. Ook dit is zelfbediening. Een vrije gift daarvoor kan in het offerblok in de kapel. In de pastorie is nog meer keuze. U bent welkom.

Bij BD1 kunt u de gebedsdienst bekijken die op 25 maart 2020 werd gehouden bij de kapel, evenals de 'online'processie die op 13 mei werd gehouden van deze kapel naar de kerk.

Op zaterdag 13 juni om 19.00 uur wordt er weer een processie (online) gehouden van deze kapel naar de kerk. 13 juni is de feestdag van de heilige Antonius, patroon van de kerk van Millingen; op 13 juni vond ook de tweede verschijning plaats van Maria in Fatima aan de drie kinderen.

PINKSTERACTIE 23 T/M 31 MEI 2020

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) wil onze missionarissen en missionair werkers blijven steunen in hun wereldwijde missie. Ook in 2020 kunt u met uw bijdrage het verschil voor hen maken. Uw steun is daarbij onmisbaar. IBAN: NL30RABO0171211111 t.n.v. WNM Den Haag

RADIO MARIA

De missie van Radio Maria is evangeliseren en luisteraars te ondersteunen en te stimuleren in hun geloof. De radio is hiervoor een prachtig medium omdat het katholieke geluid overal te beluisteren is: op het werk, thuis of onderweg. De dagelijkse Eucharistieviering, het bidden van de getijden en het rozenkransgebed met intenties van luisteraars nemen een centrale plaats in. Daarnaast wil Radio Maria op elk niveau informeren over de geloofsschatten van de Kerk met speciale aandacht voor zieken, ouderen en eenzame mensen. Radio Maria wil troost brengen en verbondenheid en kracht in moeilijke tijden. Het liefst in direct contact met de luisteraars. Deze worden dan ook nadrukkelijk uitgenodigd om mee te bidden, mee te praten en mee te denken. Zo vormen de luisteraars en de programmamakers een hechte

geloofsgemeenschap als aanvulling op het parochieleven. Eventuele bijdrage kunt u overmaken op IBAN: NL30 INGB 0674 7509 77t.n.v. Radio Maria te 's-Hertogenbosch

MIVA

Op 29 en 30 augustus vindt de MIVA-collecte in de katholieke kerken plaats. Dit jaar vragen wij uw aandacht voor vluchtelingen in Bangladesh.

De situatie van de ruim 700.000 Rohingya vluchtelingen sinds 2017 is schrijnend. Terug kunnen ze niet, Bangladesh verder in mogen ze niet.

MIVA trekt zich het lot van deze mensen aan en wil helpen met meer ambulances. MIVA ondersteunt met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. Uw eventuele bijdrage kunt u overmaken op NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA te 's Hertogenbosch.

MIJN DOOP – DEEL TWEE

Met Pasen zou ik worden gedoopt. Een moment waar ik lang naar toe heb geleefd. Plots werd onze wereld stilgezet. Door een virus. Het ritme en patroon van elke dag werd doorbroken. Alles wat gepland was, ging niet door. Geen verjaardagen, geen vakanties, geen familiebezoekjes, geen school, geen kantoor, geen afspraken, geen woensdag cursus, geen redactiebijeenkomsten, verlies van contact met mijn vlak daarvoor gevonden Peter en Meter en géén doop.

Diep persoonlijk leed is mijn directe omgeving en mijzelf gelukkig bespaard gebleven. Maar waar de wereld in shock verkeerde, ervoeren mijn gezin en ik op onze paar vierkante meter in Kekerdome lichtpunten. We ontdekten dat de alledaagse “dynamiek” van twee drukke ouders een onrust in het gezin bracht, die zichtbaar werd toen we werden stilgezet. We ontdekten de waarde van de ‘kleine liturgie’. Wat we lazen in Exodus en het evangelie zorgde voor gesprekken over onze wereld, over onze toekomst. De online missen op zondag vormden een anker in de week. In ons gezin hebben we de werkelijkheid achter de werkelijkheid ervaren.

Op dit moment lijkt het erop dat onze wereld opnieuw wordt opgebouwd. Of beter: gerenoveerd. Krijgen we de mogelijkheid om nieuwe keuzes te maken, om onze patronen te doorbreken? En wat zijn dan de keuzes die leiden naar het goede leven? Ik weet het nog niet. Wel weet ik dat ik ze niet alleen kan maken. In aanloop naar Pinksteren vertrouwen wij in ons gezin op de Genade en de werking van de Heilige Geest.

Martin Oosterwijk

ACHTERGROND

Elke editie lichten we een achtergrondartikel uit. In deze editie kijken we naar Antonius van Padua. Heeft u een onderwerp waar u graag meer over wilt weten? Laat het de redactie weten, we maken er graag een artikel van.

ANTONIUS VAN PADUA

De kerk in Millingen aan de Rijn is vernoemd naar de heilige Antonius van Padua. Wie was Sint- Antonius?

Hij werd omstreeks 1190 geboren in Lissabon in Portugal. Eén van de legendes rondom zijn jeugd gaat over een tarweveld waar grote zwermen mussen op afkwamen en de tarwekorrels uit de aren pikten. Om de oogst te redden moest Antonius in opdracht van zijn vader de mussen verjagen. Dit verveelde Antonius al snel, want de mussen vlogen wel op, maar een stukje verder streken ze weer op de tarwe neer.

In de buurt was er een kapel, waar Antonius naar toe wilde om te bidden. Hij wilde gehoorzaam zijn aan zijn vader, maar tegelijkertijd ook naar de kapel gaan. Hij riep tot de mussen dat ze hem moesten volgen en dat deden ze. Met de zwerm mussen achter zich aan ging hij naar de kapel en stapte naar



binnen; de mussen volgden hem. Op het moment dat ze allemaal binnen waren sloot hij de ramen en de deur.

Toen zijn vader terugkwam was deze verbaasd dat zijn zoon er niet was en dat alle mussen verdwenen waren. Hij liep naar de kapel. Hij opende de deur en alle mussen fladderden naar buiten en hij vond zijn zoon terug.

Kennelijk deed Antonius in zijn kinderlijke onschuld dingen die duiden op bovennatuurlijke gaven. Hij werd gezien als iemand die van kindsbeen af heilig is, die tot het hemelse werd aangetrokken en door de hemel wonderbaarlijk werd geholpen. Antonius werd door zijn tijdgenoten gezien als een wonderdoener en helper.

Toen Antonius ongeveer 20 was, trad hij toe bij de minderbroeders in het Vincentiusklooster. De minderbroeders stonden in hoog aanzien. Zij wilden het Evangelie radicaal beleven, de vrede onder de mensen verbreiden en eenvoudig leven. Zijn ouders en familie ontraadden hem dat, maar hij zette door. Hij zond broeders uit om de Moorse Mohammedanen te bekeren. Zelf reisde hij naar Sevilla om de Moslims het Evangelie te verkondigen. Dat gebeurde op een agressieve manier. Hiertegen was zwaar verzet, wat erin resulteerde dat de broeders ter dood veroordeeld werden. Ze werden begnadigd en niet gedood, maar werden het land uitgezet. De broeders gaven niet op en gingen naar Marokko. Daar werden ze in de gevangenis gezet en mishandeld. Na veel omzwervingen waarbij hij het Christendom trachtte uit te dragen, kwam Antonius in 1221 in Padua. Hij trok aandacht door zijn bijna dagelijkse preken waar grote menigten op afkwamen. Ook verrichtte hij wonderen zoals de genezing van een driejarig verlamd kind. Na een verblijf van ongeveer drie jaar in Padua werd Antonius ziek, verzwakte en voelde dat zijn dood naderde. Hij kreeg het sacrament van de ziekenzalving. Op zijn sterfbed begonnen zijn ogen te schitteren, hij sprak: "Ik zie mijn Heer!" en gaf de geest. In de Santa Maria, bij het minderenbroederklooster werd hij begraven. De bisschop leidde de rouwplechtigheid, hij zegende de dode en liet hem bijzetten in een marmeren sarcofaag. Dat gebeurde op 17

juni 1231. Eén van de hier passende spreuken van Antonius was: “Het leven van het lichaam is de ziel, de ziel van het leven is God.”

Theo Spierenburg

LITURGISCHE AGENDA

VIERINGEN EN AANBIDDING IN DE KERK

Zolang er beperkende Corona-maatregelen gelden, worden er vooralsnog alleen vieringen en aanbidding gehouden in de kerk van Millingen (m.u.v. 11 juli: afscheid van kerk Leuth). Over vieringen in de andere kerken beraden we ons nog op korte termijn.

Op zondag is de **eucharistieviering** om 11.00 uur, van maandag tot en met zaterdag om 9.00 uur. Met deelname van gelovigen onder hieronder genoemde corona beperkende maatregelen. De vieringen blijven online te volgen.

Vanaf 4 juni wordt de **wekelijkse aanbidding** van het Heilig Sacrament op de donderdag van 9.30 tot 18.30 uur (aansluitend aan de Mis van 9.00 uur) weer opgepakt. Deze vindt plaats in de kerk. Daar zijn vastgestelde plaatsen, meer dan 1,5 meter van elkaar. Er is dan gelegenheid om in stilte te verblijven bij het uitgestelde Allerheiligste – Jezus zelf in de Hostie. Wilt u ook een uur ingeroosterd worden voor de aanbidding, dan kunt u dit doorgeven aan Ria Oliemeulen, tel. 0481-431572. Van harte welkom.

CORONA BEPERKENDE MAATREGELEN PER 1 JUNI, 14 JUNI, 1 JULI

Vanaf 1 juni, kunnen maximaal 30 mensen deelnemen aan een eucharistieviering in de kerk.

Vanaf 1 juli maximaal 100 mensen. Dit is gebonden aan strikte voorwaarden:

- Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel van de overheid dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Dit betreft hygiëne - *handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes* - en gezondheid

- *bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven.* Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.
- alleen na aanmelding is deelname mogelijk (aanmelding bij Thea Jeuriëns-Terwindt, tel. 06-40589700 / 0481-431807)
- (deelnemer dient vrij te zijn van verkoudheidsklachten of verhoging hier wordt bij aanmelding uitdrukkelijk naar gevraagd)
- de deelnemer ontvangt een plaatsnummer
- in een bank is plaats voor 2 mensen of meer mensen uit één huis
- steeds dient de 1,5 meter afstand in acht genomen te worden.
- er is alleen voorzang en er wordt niet meegezongen door gelovigen tijdens de viering
- bij het kruisteken en bij het drievoudige kruisteken vóór het evangelie wordt het lichaam niet aangeraakt
- gelovigen geven elkaar bij de vredewens niet de hand
- er wordt niet gecollecteerd; een collectebus staat bij de uitgang
- napraten/koffiedrinken na de viering mag met 1,5 meter afstand

Vanaf zondag 14 juni is er ook weer gelegenheid om de heilige Communie te ontvangen – op strikte voorwaarden:

- u dient uw handen vooraf te reinigen met gel die voorhanden is
- u dient steeds 1,5 meter afstand te bewaren
- u dient uw handen geopend op elkaar te leggen
- van achter het hoestscherm ontvangt u de H. Hostie
- op uw geopende hand wordt met een pincet de H. Hostie gelegd
- u mag het pincet NIET aanraken
- wanneer u de H. Hostie niet met uw hand wilt aanraken, dan kunt u op uw handen een kleine schone witte zakdoek leggen en kan zo de H. Hostie naar de mond gebracht worden

Via onze website <https://www.mariatenhemelopnemingparochie.nl> zullen we u blijven informeren over aanpassingen in onze liturgische agenda.

MISINTENTIES EN COLLECTE

Ook voor onlinevieringen – die u thuis via youtube live kunt volgen - kunt u misintenties bestellen, en wel vanuit de hele parochie en zelfs daarbuiten. Bij onlinevieringen missen we de collecte. De vaste lasten gaan gewoon door. U wordt uitgenodigd om via de bank naar vermogen bij te dragen aan de collecte. Graag t.n.v. Kerkbijdragen o.v.v. collecte NL36RABO 0134 402316.

GELEGENHEID VOOR GEBED EN KAARSJE

In **Millingen** is de dagkapel elke dag geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur; in **Leuth** is de Mariakapel van de kerk elke dag geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur; in **Beek** is de Mariakapel van de Grote Bartholomaeus elke dag geopend van 9.30 uur – 17.30 uur; in **Ooij** is de kerk elke zaterdag geopend van 14.00 uur tot 15.00 uur. Ook is er een Fatimakapel in Millingen aan de Schoolstraat 4, waar u altijd welkom bent voor gebed en of een kaarsje bij Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans.

MISDIENAARS, KINDEREN, JONGEREN

Helaas is het nog niet mogelijk om misdienaars weer hun mooie werk te laten doen, n.l. vanwege de 1,5 meter afstand die we moeten houden. Misdienaars kunnen zich in deze tussentijd wel aanmelden als lector (lezer). Mooi als onze jonge gasten zich zo toch wat meer betrokken kunnen voelen. Ook andere jeugdigen zijn van harte welkom om lezer te zijn in een viering. Even een telefoontje met de pastoor.

KOM EN ZIE

Onder begeleiding van onze Pastoor Rudo Franken organiseren we op diverse zaterdagavonden om 20:30 een Lectio Divina bijeenkomst. Dit is een moment van bezinning en meditatie rond een lezing uit de Bijbel.

Omdat een daadwerkelijke bijeenkomst nog niet mogelijk is, ontmoeten we elkaar online. Via een website kunt u gratis (en veilig) deelnemen aan onze videosessie. U heeft alleen een computer of laptop met een camera en

microfoon nodig. Daarnaast vragen we u om een kaars bij u te hebben staan. Tijdens de sessie zullen we deze kaars samen aansteken.

Tijdens dit digitale uur nemen we samen, nadat ieder even zijn of haar naam genoemd heeft, via een online videoverbinding, een passage uit de Bijbel door. We staan stil bij de betekenis van de tekst en de gedachten die de tekst bij ons oproept. Er is ruimte voor het uitwisselen van indrukken en vragen.

Er is elke sessie plek voor maximaal 10 deelnemers. De eerste (proef)sessie is op zaterdag 30 mei 20.30 uur.

Wilt u zich hiervoor aanmelden? Dat kan door een mailtje te sturen naar m.g.b.oosterwijk@gmail.com

Daarna is er mogelijkheid om u aan te melden voor een half jaar (1x per maand, dus 6 keer). We willen echt werken aan een diepere vriendschaps- en vertrouwensband. Hierom vragen we ook dat u alle avonden deelneemt; als u toevallig een avond echt niet kunt, is dat niet anders. Maar we vragen om zoveel mogelijk commitment. De lectio wordt geleid door de lectioleider, die het uur structureert en het voortouw neemt.

HET GEZIN

VOORBEREIDING EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL

Zondag 16 februari was er voor het eerst in onze kerk een uitlegviering. De communicanten en vormelingen van dit jaar werden hiervoor speciaal uitgenodigd, maar ook voor de mede parochianen was het zeker de moeite waard. De bijdrage van het familiekoor waar die zondag ook een aantal vormelingen en communicanten meezongen en de kinderen uit de projectgroepen die zo prachtig gelezen hebben maakten het samen tot iets moois.

Op 3 woensdagmiddagen kwamen de communicanten bij elkaar om te werken aan hun projectmap. Dit werd met vol enthousiasme gedaan d.m.v. knutselen, puzzelen en te lezen uit hun gekregen kinderbijbels. De vormelingen zijn om de week op maandagavond samen bij elkaar gekomen om te werken aan hun project, te lezen en het uitvoeren van opdrachten om het geloof en elkaar te leren kennen.

Zondag 8 maart was in de kerk in Millingen de presentatie van de communicanten. Tijdens deze viering zong het familiekoor. Na afloop was er een geslaagde een speurtocht in/door de kerk voor jong en oud.

26 maart is Mariette een doos met prachtige knutselwerken van onze communicanten en vormelingen af gaan geven bij het Gasthuis. Dit om de bewoners die door Corona geen bezoek mogen ontvangen een hart onder de riem te steken.

In juni zal de voorbereiding van de Communie en het Vormsel weer worden opgepakt. Het Vormsel zal mogelijk plaatsvinden op een zondag in september. Hoe en wanneer de Eerste Communie plaatsvindt, zal worden overlegd met de ouders.



Werkgroep Eerste Communie en Vormsel

NB Het familiekoor is er voor jong en oud. Heb je zin om mee te zingen? Na de Corona crisis gaan we graag weer van start. Neem contact met ons op: familiekoormillingen@gmail.com of loop een keer binnen wanneer we weer samen liedjes oefenen van die viering (9:30).



WEL & WEE



OVERLEDEN

Piet Wattenberg, 77 jaar, overleden op 31 januari. Tijdens de avondwake in Millingen op 5 februari hebben wij afscheid van hem genomen.

Corrie Arens-van Hemmen, 88 jaar, overleden op 5 februari. Tijdens de uitvaart in Beek op 10 februari hebben wij afscheid van haar genomen.

Joop Saat, 65 jaar, overleden op 13 februari. Tijdens de avondwake in Millingen op 18 februari hebben wij afscheid van hem genomen.

Jo Philipsen, 87 jaar, overleden op 23 februari. Tijdens de uitvaart in Ooij op 29 februari hebben wij afscheid van hem genomen.

Jan Heijmink, 78 jaar, overleden op 27 februari. Tijdens de uitvaart in Millingen op 6 maart hebben wij afscheid van hem genomen.

Wim Arnts, 84 jaar, overleden op 5 maart. Tijdens de uitvaart in Ooij op 11 maart hebben wij afscheid van hem genomen.

Willy Janssen, overleden op 12 maart.

Stef Janssen, overleden op 17 maart.

Theo Leensen, 84 jaar, overleden op 28 maart. In besloten kring is afscheid van hem genomen.

Ben Engelen, 75 jaar, overleden op 28 maart in Leuth. Tijdens de crematie op

vrijdag 3 april in Nijmegen hebben wij afscheid van hem genomen.

Henk Maassen, overleden op 7 april.

Ben Eerden, overleden op 25 april.

Dennis Engelen, 39 jaar, overleden op 26 april.

WERELDKERK



Pope Francis ✓
@Pontifex



What does the Holy Spirit do in us? He reminds us of everything Jesus said. He teaches us to understand it better, to grow in our understanding of the faith. He accompanies and supports us in discernment. He enlightens us in life's decisions, both great and small.
#HomilySantaMarta

Hoe werkt de Heilige Geest in ons? Hij herinnert ons aan alles wat Jezus heeft gezegd. Hij leert ons om het geloof beter te begrijpen, te groeien in ons begrip van het geloof. Hij vergezelt ons en steunt ons in ons inzicht. Hij brengt verlichting in onze levenskeuzes, zowel groot als klein.

Paus Franciscus, Twitter, 11 mei 2020

CONTACTGEGEVENS PAROCHIE MARIA TEN HEMELOPNEMING

Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn

Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl

Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl

Social Media: Polderparochie

Wijzigingen van persoonlijke gegevens graag doorgeven per mail.

PASTOOR EN PASTORAATSGROEP

Pastoor R. Franken, Schoolstraat 4, Millingen aan de Rijn, 0481-431218 / 06-46193591, rfrankenpr@hotmail.com - Bereikbaar voor pastorale zaken zoals gesprek, ziekenzalving, doopsel, tevens voorzitter parochiebestuur

PAROCHIEBESTUUR, info@mariatenhemelopnemingparochie.nl

Vicevoorzitter: H. Sanders, Weverstraat 59, Kekerdom, 0481-432346

Secretaris: J B Boerwinkel, Hengemunde 35, Leuth, 06-20590827

Penningmeester: B. Lelie, CR Waiboerstraat 4, Millingen

Lid: J. Peters, Rijksstraatweg 93, Beek, 024-6842688

Lid: E. Verstege, Dr. Kochlaan 42, Ooij, 024-6793827

MISINTENTIES (€11,-) Voor vermelding in de Rozet/op de website 3 weken van tevoren inleveren (Millingen: in brievenbus dagkapel kerk; Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167; Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271; Beek: Harrie van Baal, Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653; Leuth: Annelies Zegers, Korenbloemstraat 9 (brievenbus), 06-42278460

CONTACTPERSOON UITVAART/KOSTER

Millingen: Thea Jeurieëns-Terwindt, 0481-431807

Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167

Ooij: Wiel de Haas, 06-83409652

Beek: Jeanne Menting, 06-50454686 (contactpersoon)

Harrie van Baal, 06-30655653 (koster)

KERKBIJDRAGE – gaarne storten t.n.v. Kerkbijdragen o.v.v. locatie

Beek: NL43RABO 0105 101206

Kekerdom: NL16RABO 0128 301473

Ooij: NL49RABO 0105 101583

Millingen: NL36RABO 0134 402316

Leuth: NL51RABO 0128 301619

KERKHOFADMINISTRATIE

Millingen: B. Lelie, CR Waiboerstraat 4, Millingen, 0481-433776
Kekerdom: W. Frieling, Weverstraat 73, Kekerdom, 0481-432941
Beek: Jeanne Menting, 06-50454686
Ooij: Jos Janssen, 024-6631336
Leuth:

KERKHOFBEHEER

Millingen: Toon Janssen, Dennenstraat 1, Millingen, 06-42126114
Kekerdom: W. Frieling, Weverstraat 73, Kekerdom, 0481-432941
Beek: Ben Willems, 06-31154490; Hans van den Bosch, 06-24981776
Ooij: Gerrit Alofs, 024-6631959 (b.g.g. Geert Verweij 024-6631504)
Leuth: Gert Verriet, Reusensestraat 3, 024-6631931

PAROCHIEBLAD EN WEBSITE PAROCHIE MARIA TEN HEMELOPNEMING

Eindredactie: Martin Oosterwijk en pastoor Rudo Franken
Redactie: Mariëtte ten Westeneind, Theo Spierenburg
Redactieadres: Schoolstraat 21, 6579 AN Kekerdom,
m.g.b.oosterwijk@gmail.com
Volgende uitgave: 15 september 2020
Kopij en reacties parochieblad: vóór 1 september



KAN IK ME AANMELDEN VOOR ONTVANGST VAN HET PAROCHIEBLAD?

Wilt u het blad bij u in de brievenbus of in uw digitale postvak ontvangen, meldt u zich dan aan met uw adres, dan wel uw mailadres:

Adres: Schoolstraat 21
6579 AN Kekerdom

Email: m.g.b.oosterwijk@gmail.com

Als u het parochieblad financieel wilt steunen, kan dat op NL82 RABO 0134 400615 t.n.v. Parochie Maria ten Hemelopneming o.v.v. gift parochieblad.

U kunt ook per post het formulier op de volgende pagina opsturen naar Redactie Parochieblad, Schoolstraat 21, 6579 AN Kekerdom.

FORMULIER OM PAROCHIEBLAD TE ONTVANGEN

Uw naam (voornaam, achternaam):

.....

Uw adres (optioneel):

.....

Uw e-mailadres (optioneel):

.....

Wil u het parochieblad ontvangen? Gelieve aankruisen wat van toepassing is (meerdere opties mogelijk):

Per post

Per e-mail

Wilt u tussentijds op de hoogte blijven? U kunt u ook aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief die u per mail kunt ontvangen:

Aanmelden voor nieuwsbrief