

PAROCHIE MARIA TEN HEMELOPNEMING

BEEK – UBBERGEN – OOIJ – PERSINGEN – ERLECOM – LEUTH – KEKERDOM – MILLINGEN AAN DE RIJN



Verbinden

JAARGANG 1, NO. 4, SEPTEMBER – NOVEMBER 2020

PASTORALE GEDACHTE

Verbinden

Inmiddels zijn we al een jaar met elkaar op weg sinds m'n installatie als pastoor op 13 oktober 2019. Ik heb er geen spijt van dat mijn benoeming voor drie maanden toen is omgezet in een pastoorsbenoeming voor onbepaalde tijd. Vanaf het begin heb ik er een goed gevoel over. Natuurlijk is het geen eenvoudige opdracht waar we samen voor staan in deze tijd van krimp, maar ik merk dat we er samen voor staan. Samen met het bestuur waarmee in november-december een rondje werd gemaakt langs de vijf dorpen van onze parochie om te weten wat er leeft en goed te informeren. Samen met de nieuwgevormde pastoraatsgroep die nu al een half jaartje hard werkt aan verbinding met elkaar en verbinding met de levende Heer. Een pastorale visie kunt u lezen op de website van de parochie.

De sluiting van de kerken van Beek en Leuth was natuurlijk erg pijnlijk. Helaas was er geen ontkomen aan. Gelukkig zien we wél kans om werk te maken van het pastoraat en zorgt het bestuur dat hiervoor de nodige middelen beschikbaar zijn.

Vanuit bestuur en pastoraat zetten we in op verbinding. Naast het vieren van de eucharistie in Millingen, Ooij en Kekerdome, blijven we ook vieren in Beek en Leuth. Maar allengs zie ik mensen vanuit de verschillende uithoeken van de parochie naar elkaar bewegen om samen te vieren. Blij was ik dat we op zondag 16 augustus samen – al was het bescheiden – ons parochiefeest konden vieren. Daarover leest u in deze uitgave... De vertoende film is voor de pastoraatsgroep in elk geval een goed uitgangspunt om contact te leggen met mensen in de vijf dorpen.

Tenslotte: Corona. We weten niet hoelang het nog zal duren. Maar laten we proberen er het beste van te maken, te doen wat binnen onze mogelijkheden ligt: werken aan verbinding, met elkaar en vooral ook met Hem, die ons in het leven heeft geroepen om ons te verbinden met elkaar. Soms is het best wel knap als we die afstand kunnen overbruggen.

Rudo Franken, pastoor

NIEUWS UIT DE PAROCHIE

Parochiefeest

Zondag 16 augustus hebben we ons jaarlijkse parochiefeest vanwege Maria ten Hemelopneming gevierd. Ondanks het bescheiden karakter blikken we terug op een bijzondere en fijne viering.

Na de eucharistie werd een film uitgezonden waarin twee parochianen uit elk van de vijf dorpen aan het woord kwamen. Ze vertelden over hun droom voor onze geloofsgemeenschap, hun wensen en ideeën voor een goede toekomst. In de gesprekken kwam enerzijds het verdriet door de recente sluiting van de kerken naar voren en anderzijds hoopvolle blikken richting de toekomst. Na de film werd afgesloten met een prachtig feestlied.

BD1 heeft een opname gemaakt van de viering. De viering en de film kunt u terugkijken via onze website (www.mariatenhemelopnemingparochie.nl).

Eiken onderscheiding voor Joop Rutten

Op zondag 16 augustus is aan het eind van de eucharistieviering b.g.v. het parochiefeest Maria ten Hemelopneming in de parochiekerk te Millingen Joop Rutten onderscheiden met een unieke speld vanwege 80 jaar kerkmuziek. Als bijna 9-jarige begon Joop in Kekerdom op 2 september 1940 bij het Knapenkoor. Al gauw was zijn stem en zijn gevoel voor orgelspel en dirigeren ontdekt. Na zijn eerste 15 jaar in Kekerdom vervolgde hij zijn kerkmuziekcarrière in Leuth. Hij richtte ook menig koor op en wist van organiseren. Ook in Millingen, Ooij en verdere omgeving heeft hij zijn sporen verdiend. Ondanks recent verlies van kerk en orgel van Leuth weet hij na 80 jaar kerkmuziek zijn enthousiasme nog steeds over te brengen. Elke dinsdag bespeelt hij de piano tijdens de avondmis van 19.00 uur in de Mariakapel van Leuth die is gebleven. Op zondag 6 september om 9.00 uur was er in het kerkje van Kekerdom waar hij 80 jaar geleden begon, een feestelijke eucharistieviering bij gelegenheid van dit jubileum.

Joop, van harte gefeliciteerd, enorm bedankt en nog vele jaren.



Poetsploeg kerk Millingen nieuw leven ingeblazen

De kerk van Millingen werd al een tijdje schoongehouden door twee dames die dringend hulp nodig hadden. Aangemoedigd door de nieuw geformeerde pastoraatsgroep waren er afgelopen 12 september 8 dames en een heer die - na de koffie met taart - een ochtend kwamen koper poetsen, stofzuigen, ramen zemen, spinrag verwijderen, ... Iedereen was enthousiast en bereid dit vier keer per jaar te doen. De volgende datum is al vastgesteld: zaterdag 28 november. Meer handen blijven welkom!

Radio Maria

Radio Maria wil troost brengen en verbondenheid en kracht in moeilijke tijden. Het liefst in direct contact met de luisteraars. Deze worden dan ook nadrukkelijk uitgenodigd om mee te bidden, mee te praten en mee te denken. Zo vormen de luisteraars en de programmamakers een hechte geloofsgemeenschap als aanvulling op het parochieleven. De missie van Radio Maria is evangeliseren en luisteraars te ondersteunen en te stimuleren

in hun geloof. De radio is hiervoor een prachtig medium omdat het katholieke geluid overal te beluisteren is: op het werk, thuis of onderweg. De dagelijkse Eucharistieviering, het bidden van de getijden en het rozenkransgebed met intenties van luisteraars nemen een centrale plaats in. Daarnaast wil Radio Maria op elk niveau informeren over de geloofsschatten van de Kerk met speciale aandacht voor zieken, ouderen en eenzame mensen. Eventuele bijdrage kunt u overmaken op IBAN: NL30 INGB 0674 7509 77t.n.v. Radio Maria te 's-Hertogenbosch

Mijn Doop – Deel Drie

Op Sacramentsdag, 11 juni 2020, ben ik gedoopt. Het was één van de meest bijzondere momenten in mijn leven.

Ooit dacht ik dat dit dan het eindpunt zou zijn. De doop als een vinkje wat ik kon zetten. En natuurlijk een mooi feest. Maar niets is minder waar. Hoewel we het wel leuk hebben gevierd en ik zelfs mooie cadeaus heb gekregen!

De doop bleek echter een begin. Een wedergeboorte. Deuren openden zich en er ontstond een brug naar een nieuwe werkelijkheid. Zo heb ik het ervaren. Bijvoorbeeld tijdens de eerste keer dat ik de communie mocht ontvangen, een intense ervaring waarin ik zelf het allerheiligste mocht ontvangen. Het voegt zoveel toe aan de mis, de viering op de zondag. En dat ik ben opgenomen in uw gemeenschap: Goed en indrukwekkend om samen ons geloof te kunnen delen.

Mijn gezin heeft de weg die ik heb doorlopen van dichtbij meegemaakt. Zo ook mijn dochter. Over drie maanden wordt zij zes. Plots kwam de vraag “Papa, mag ik ook gedoopt worden?”. Natuurlijk een vraag die je graag hoort stellen, maar toch ook eentje om over na te denken. Eigenlijk ben ik wel gelukkig dat ik op latere leeftijd deze stap heb gezet. Ik heb het allemaal heel bewust meegemaakt en kan ook maximaal deelnemen aan al het mooie en goede wat ons geloof en de Kerk ons te bieden heeft. Het kost mij geen moeite om de schoonheid en het positieve te zien. Toch is het ook prettig om het geloof met het gezin te kunnen delen. Ik wil de uitgesproken wens van

mijn dochter dan ook niet tegenhouden. Inmiddels zijn we ons aan het voorbereiden. We lezen samen de kinderbijbel. En af en toe mag ze van mij mee (het blijft altijd een beetje spannend met kleine kinderen in een kerk). Wat een extra verdieping! Ik krijg vragen waar ik echt over na moet denken, maar die zo leuk zijn om samen te behandelen. Op een aantal momenten in de week doorbreken we onze gesprekken over hoe het op school was en hebben we het over de schepping, God, naastenliefde. Veel meer kun je je als ouder niet wensen. Ik geloof dat het Genade is.

Martin Oosterwijk

Biddend bijbel lezen

Om de drie à vier weken komen we bij elkaar met een kleine groep om samen het evangelie van de komende zondag te lezen. We doen dit volgens de Lectio Divina methode. Dit betekent dat we vanuit het gebed en stilte lezen en overwegen en met elkaar van gedachten wisselen. De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 13 oktober om 20.30 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk in Millingen. Iedereen van harte welkom. Voor meer info en of aanmelding: m.g.b.oosterwijk@gmail.com

Redactie

Tot onze grote spijt hebben we afscheid moeten nemen van Theo Spierenburg, redactielid van het eerste uur. Dit grote gemis, wat ons diep heeft geraakt, hebben we tijdens zijn uitvaart een plek gegeven.

.

ANTONIUS IN TOP(VORM) - foto: Peter Hendriks

Wie wil kennismaken met de Patroon van onze Millingse kerk, zou om te beginnen eens goed moeten kijken naar de bijgaande foto: het Antoniusbeeld boven de ingang van de kerk. Dit beeld “zit” daar al vanaf de bouw in 1913/14. En ook de vooruitspringende stukjes muur er vlak omheen en de ingang zelf zijn niet ingrijpend gewijzigd. Wel is de hele westmuur, die oorspronkelijk geen spouw had, verdubbeld en daardoor wat naar



voren gekomen; een mooi metselstaaltje van Millingse vaklui! Je kunt het nog zien aan de wat vreemde plaats van het dakruitertje. Jammer dat na de oorlog de oude glas-in-loodramen moesten worden vervangen; het was vroeger, vooral als je in de kerk naar achteren keek, een veel kleurrijker gezicht!

Maar nu het Antoniusbeeld zelf. Het wordt in het monumentenboek van A.G. Schulte niet vermeld en ik heb er ook elders niets over gelezen, voor zover ik me herinner. Misschien weet een lezer(es) er iets meer over te vertellen? In mijn beleving laat het een Antonius “in topvorm” zien: jong en levendig, met zwierig gemak het Jezuskind op zijn arm dragend (de lelie aan de andere kant, symbool van zijn ongehuwde staat, zal niet zo zwaar zijn geweest!), ten voeten uit gekleed in de goed zittende bruine Franciscaner-pij met koord en rozenkrans. Hem oud afbeelden zou trouwens geschiedvervalsing zijn: Antonius is hooguit 36 jaar geworden. De pater (want dat was hij) straalt rust en levenslust uit, en we zouden graag een praatje met hem maken over de jaren dat het hem niet zo goed ging; die zijn er óók geweest. – We spreken af voor ‘n volgende keer, op een andere plek, maar wél in onze en zijn Antoniuskerk.

Pater Willem Spann

LITURGISCHE AGENDA

Eucharistievieringen

Zaterdag	19.00 uur	Ooij	
Zaterdag	17.00 uur	Beek – kleine Bartholomeus	3 ^e za vd maand
Zondag	10.30 uur	Millingen	
Zondag	9.00 uur	Kekerdom	1 ^e zo vd maand
Dinsdag	19.00 uur	Leuth - Mariakapel	
Woensdag	9.00 uur	Beek- kleine Bartholomeus	
Donderdag	9.00 uur	Millingen	
Vrijdag	9.00 uur	Millingen	
Zaterdag	9.00 uur	Millingen	

Aanbidding en rozenkransgebed

Donderdag	9.30-18.00	Millingen	Aanbidding
Zaterdag	9.30-9.55	Millingen	Rozenkrans

Zang tijdens de eucharistievieringen in het weekend

Op **zaterdag 19.00** uur in Ooij zingt een deel van het Gemengd Koor Ooij op 10 oktober en 14 november. De andere keren is er samenzang met orgel.

Op **zaterdag 17.00** uur in Beek is op 17 oktober en 21 november Gregoriaans (solist en samenzang) met orgel.

Op **zondag 10.30** uur in Millingen zingt het Familiekoor (deel) op 25 oktober (Vormsel) en 22 november. Op 1 november zingt het Dameskoor (deel). Op de andere zondagen is er samenzang met cantor(en) en orgel.

Op **zondag 9.00** uur in Kekerdom is op en 1 november samenzang met orgel.

Op maandag 2 november 19.00 uur in Ooij zingt Gemengd Koor Ooij.

Allerheiligen-Allerzielen

Zondag 1 november gravenzegening Kekerdom na de Mis van 9.00 uur.

Zondag 1 november gravenzegening Millingen na de Mis van 10.30 uur.

Maandag 2 november 19.00 uur Mis Allerzielen Ooij en gravenzegening.

Maandag 2 november 's avonds: gebedsdienst(en) kapel kerkhof Beek.

Dinsdag 3 november 19.00 uur Mis Allerzielen Leuth en gravenzegening.

Rozenkransgebed

Oktober is de rozenkransmaand. Samen de rozenkrans bidden werkt ook verbindend. Op vrijdag 30 oktober is om 19.00 uur in Millingen een Marialof met rozenkransgebed. Elke zaterdag na de ochtendmis van 9.00 uur bidden we samen de rozenkrans. In Leuth wordt in oktober elke woensdag om 19.00 uur de rozenkrans gebeden. Van harte welkom.

Online vieren: misintenties en collecte

Ook voor onlinevieringen – die u thuis via youtube live kunt volgen - kunt u misintenties bestellen, en wel vanuit de hele parochie en zelfs daarbuiten. Dat kan per mail, info@mariatenhemelopnemingparochie.nl

Ook als u online meeviort, kunt u deelnemen aan de collecte. Bij voorbaat dank voor wat u geeft. Graag t.n.v. Kerkbijdragen o.v.v. collecte NL36RABO 0134 402316.

Gelegenheid voor gebed en kaarsje

In **Millingen** is de kapel van Onze Lieve Vrouw van altijddurende bijstand elke dag geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur, en de kerk elke dag van 16.00 uur tot 17.00 uur - op donderdag aanbidding; in **Leuth** is de Mariakapel van de kerk elke dag geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur; in **Beek** is de Mariakapel van de Grote Bartholomaeus elke dag geopend van 9.30 uur – 17.30 uur; in **Ooij** is de kerk elke zaterdag geopend van 14.00 uur tot 15.00 uur. Ook is er een Fatimakapel in Millingen aan de Schoolstraat 4, waar u altijd welkom bent voor gebed en of een kaarsje bij Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans.

Kinderen, jongeren: meedoen?

Ben je 10 jaar of ouder en zou je wel eens in de kerk wat willen doen? Kinderen en jongeren vanaf 10 jaar kunnen zich aanmelden als misdienaar of lector (lezer). Per mail of telefoon of na een viering in de kerk kun je je aanmelden bij de pastoor of de koster.

Ook kun je mee gaan zingen bij het familiekoor (zie blz. 12) of misschien heb je zelf nog een idee hoe je kunt meedoen? We horen het graag!

HET GEZIN

De vormelingen

Omdat er in de coronatijd geen vormselviering mocht plaatsvinden en we ons project moesten stilleggen i.v.m. de Lock-down is er een nieuwe datum voor het vormsel gekozen.

We zijn net voor de zomervakantie weer bij elkaar gekomen en hebben het project doorgestart. Direct na de zomervakantie hebben we ook een evaluatie samen met de ouders gehad om terug te blikken en plannen te maken voor de toekomst. Dat gesprek leverde waardevolle inzichten op en hele leuke ideeën en plannen voor de toekomst!

Nu komt de zondag van de vormselviering, **25 Oktober**, snel dichterbij.

We hebben ter voorbereiding ook weer diverse leuke activiteiten kunnen uitvoeren: zo zijn we zaterdag 26 September met de gehele groep naar Ooij gefietst om gezamenlijk de mis te vieren. En de vormelingen zijn ook meegenomen in de Millingse kerktoren om daar op hoogte een film te kijken.

Fijn om te ontdekken dat we samen op weg gaan naar een gemeenschap met ook voor de jeugd passende activiteiten en ontmoetingen!

Werkgroep Eerste Communie en Vormsel

Laatste nieuws communievoorbereiding en herdertjesmis

Door de Coronamaatregelen en de lock-down kwam het communieproject stil te liggen. Toen er weer mogelijkheden kwamen is er door de ouders de wens uitgesproken volgend jaar als een groep het project weer op te pakken, Zo kunnen de communicanten gezamenlijk dan hun eerste heilige communie gaan ontvangen.

Met de herfst in aantocht en daarmee de kerst waarmee we ons jaareinde dan alweer naderen, komt ook de voorbereiding voor de herdertjesmis

dichterbij. Ook dit jaar willen we graag samen met de kinderen het kerstspel spelen. Dat is een uitgelezen kans voor onze communicanten. Natuurlijk zijn alle kinderen welkom (vanaf ongeveer 5 jaar). Op de website van de kerk zal t.z.t. de informatie komen over hoe je je kunt opgeven en op welke dagen we gaan oefenen.

Werkgroep Eerste Communie en Vormsel

Het Familiekoor

Het familiekoor is er voor jong en oud. Heb je zin om mee te zingen? Neem contact met ons op: familiekoormillingen@gmail.com

KLEURPLAAT



Zie ook: <https://www.katholiekvandaag.nl/videos/vier-je-mee/het-verhaal-van-de-goede-herder/>

WEL & WEE



Overleden

Mevr. Grada Cillissen-van Haaren, 88 jaar, Millingen. Tijdens de Uitvaartdienst op 06 juni hebben wij afscheid van haar genomen.

Dhr. Hans Groothuijse, 76 jaar, Beek. Tijdens de Uitvaart op 06 juni hebben wij afscheid van hem genomen.

Mevr. Annemie Tissen-Leensen, 75 jaar, Ooij. Tijdens de Uitvaart op 13 juni hebben wij afscheid van haar genomen.

Dhr. Theo Spierenburg, 67 jaar, Millingen. Tijdens de Uitvaart op 15 juni hebben wij afscheid van hem genomen.

Dhr. Rud Awater, 81 jaar, Millingen. Tijdens de Uitvaart op zaterdag 11 juli hebben wij afscheid van hem genomen.

Dhr. Gerardus van Oijen, 74 jaar, Millingen. Tijdens een gebedsdienst in het crematorium op donderdag 16 juli hebben wij afscheid van hem genomen.

Mw. Marian Reijmers-van Deelen, 88 jaar, Millingen. Tijdens de Uitvaart op vrijdag 17 juli hebben wij afscheid van haar genomen.

Mw. Tonny Reijnen-van Wijck, 90 jaar, Ooij. Tijdens de Uitvaart op zaterdag 18 juli hebben wij van haar afscheid genomen.

Mw. Marietje Janssen-Makaaij, 87 jaar, Millingen. Tijdens de Uitvaart op zaterdag 1 augustus hebben wij afscheid van haar genomen.

Mw. Annie van den Brink–Hendriks, 90 jaar, Beek Tijdens de Uitvaart maandag 3 augustus in Ooij hebben wij van haar afscheid genomen.

Dhr. Herman Verburg, 79 jaar, Millingen. Tijdens de Uitvaart op woensdag 5 augustus hebben wij afscheid van hem genomen.

Mw. Marietje Leenders–Derks, 90 jaar. Tijdens een korte plechtigheid op woensdag 12 augustus is ze begraven op het kerkhof naast de kerk in de Ooij.

Dhr. Adri Jansen, 87 jaar, Leuth. Tijdens de Uitvaart in Ooij op vrijdag 14 augustus hebben wij afscheid van hem genomen. Hij is op het kerkhof in Leuth begraven.

Mevr. Truus Teunissen-Rutten, 87 jaar. Tijdens de Uitvaart in Ooij op donderdag 1 oktober hebben wij afscheid van haar genomen. Zij is begraven in Beek op het kerkhof van de kleine Bartholomeus.

Gedoopt

Op zondag 23 augustus zijn in de kerk in Millingen Levi Hoenselaar en Lynn Janssen gedoopt.

Wereldkerk



Pope Francis ✓ @Pontifex · 9 sep.

To love everyone, including enemies, is difficult – I would say it is even an art! But an art that can be learned and improved. True love, that makes us fruitful and free, is always expansive and inclusive. This love cares, heals and does good. [#GeneralAudience](#)

Van iedereen houden, ook van vijanden, is moeilijk - ik zou zeggen dat het zelfs een kunst is! Maar een kunst die kan worden geleerd en verbeterd. Ware liefde, die ons rijk en vrij maakt, is altijd ruim en inclusief. Deze liefde geeft, geneest en doet goed.

Paus Franciscus, Twitter, 9 September 2020

CONTACTGEGEVENS PAROCHIE MARIA TEN HEMELOPNEMING

Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn

Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl

Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl

Social Media: Polderparochie

Wijzigingen van persoonlijke gegevens graag doorgeven per mail.

PASTOOR EN PASTORAATSGROEP

Pastoor R. Franken, Schoolstraat 4, Millingen aan de Rijn, 0481-431218 / 06-46193591, rfrankenpr@hotmail.com - Bereikbaar voor pastorale zaken zoals gesprek, ziekenzalving, doopsel, tevens voorzitter parochiebestuur

PAROCHIEBESTUUR, info@mariatenhemelopnemingparochie.nl

Vicevoorzitter: H. Sanders, Weverstraat 59, Kekerdom, 0481-432346

Secretaris: J B Boerwinkel, Hengemunde 35, Leuth, 06-20590827

Penningmeester: B. Lelie, CR Waiboerstraat 4, Millingen

Lid: J. Peters, Rijksstraatweg 93, Beek, 024-6842688

Lid: E. Verstege, Dr. Kochlaan 42, Ooij, 024-6793827

MISINTENTIES (€11,-) Voor vermelding in de Rozet/op de website 3 weken van tevoren inleveren (Millingen: in brievenbus dagkapel kerk; Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167; Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271; Beek: Harrie van Baal, Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653; Leuth: Annelies Zegers, Korenbloemstraat 9 (brievenbus), 06-42278460

CONTACTPERSOON UITVAART/KOSTER

Millingen: Thea Jeurieëns-Terwindt, 0481-431807

Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167

Ooij: Wiel de Haas, 06-83409652

Beek: Jeanne Menting, 06-50454686 (contactpersoon)

Harrie van Baal, 06-30655653 (koster)

KERKBIJDRAGE – gaarne storten t.n.v. Kerkbijdragen o.v.v. locatie

Beek: NL43RABO 0105 101206

Kekerdom: NL16RABO 0128 301473

Ooij: NL49RABO 0105 101583

Millingen: NL36RABO 0134 402316

Leuth: NL51RABO 0128 301619

KERKHOFADMINISTRATIE

Millingen: B. Lelie, CR Waiboerstraat 4, Millingen, 0481-433776
Kekerdom: W. Frieling, Weverstraat 73, Kekerdom, 0481-432941
Beek: Jeanne Menting, 06-50454686
Ooij: Jos Janssen, 024-6631336
Leuth:

KERKHOFBEHEER

Millingen: Toon Janssen, Dennenstraat 1, Millingen, 06-42126114
Kekerdom: W. Frieling, Weverstraat 73, Kekerdom, 0481-432941
Beek: Ben Willems, 06-31154490; Hans van den Bosch, 06-24981776
Ooij: Gerrit Alofs, 024-6631959 (b.g.g. Geert Verweij 024-6631504)
Leuth: Gert Verriet, Reusensestraat 3, 024-6631931

PAROCHIEBLAD EN WEBSITE PAROCHIE MARIA TEN HEMELOPNEMING

Eindredactie: Martin Oosterwijk en pastoor Rudo Franken
Redactie: Mariëtte ten Westeneind
Redactieadres: Schoolstraat 21, 6579 AN Kekerdom,
m.g.b.oosterwijk@gmail.com
Volgende uitgave: 26 november 2020
Kopij en reacties parochieblad: vóór 10 november 2020



KAN IK ME AANMELDEN VOOR ONTVANGST VAN HET PAROCHIEBLAD?

Wilt u het blad bij u in de brievenbus of in uw digitale postvak ontvangen, meldt u zich dan aan met uw adres, dan wel uw mailadres:

Adres: Schoolstraat 21
6579 AN Kekerdom

Email: m.g.b.oosterwijk@gmail.com

Als u het parochieblad financieel wilt steunen, kan dat op NL82 RABO 0134 400615 t.n.v. Parochie Maria ten Hemelopneming o.v.v. gift parochieblad.