

PAROCHIE MARIA TEN HEMELOPNEMING

BEEK - UBBERGEN - OOIJ - PERSINGEN - ERLECOM - LEUTH - KEKERDOM - MILLINGEN AAN DE RIJN



Ruimte maken voor Hem

JAARGANG 2, NO. 2, FEBRUARI 2021 - APRIL 2021

God,
Barmhartige,
groot hart dat luistert,
precies zo
heeft U elk van ons gemaakt:
precies zoals we zijn,
niet meer,
niet minder.

Maar we maken er meer van:
we tonen onze voordeligste kant,
blazen onszelf op,
wanen ons onkwetsbaar.
Of minder voelen we ons:
klein,
beschaamd,
bezeerd,
onwaardig.

Maar U maakte ons precies goed, niet meer, niet minder.
We danken U daarvoor
en bidden:
dat we heel ons leven durven aannemen
uit uw hand,
onze grootsheid,
onze kleinheid.
En dat we door uw liefde mogen groeien,
en heel worden en vreugdevol.



Pastorale gedachte

Soms denk je 's morgens als je wakker wordt: strakke planning, hoe zal ik er door komen vandaag...

En vóór de eerste activiteit gaat ook nog eens de dag met jou aan de loop, je valt van het een in het ander...Herkenbaar?

Je moeder belt, de melk is op, je schoondochter vraagt om op je zieke kleinkind te passen want ze moet werken, de buurvrouw is gevallen en er moet eten komen... het kan zomaar zo'n dag zijn.

Niet jij bepaalt, maar het lijkt alsof je wordt geleefd. Maar als je 's avonds terugblijkt op de dag, kijk je wellicht toch met blijdschap terug. Want wat heb je veel kunnen doen, en eigenlijk ben je helemaal niet moe, maar tevreden en heeft het je juist energie gegeven! In alles wat zomaar op je pad kwam, heb je je in feite laten leiden door de Heer.

Heel mooi... Zoals het ook heel mooi is als we zelf ruimte inplannen voor Hem in gebed en eucharistie, zeker in deze tijd van bezinning en voorbereiding op Pasen.

Misschien kunnen we ons dan nog meer bewust worden van zijn grote liefde voor ons.

Een gezegende Veertigdagentijd,
Rudo Franken



Liturgische agenda

Eucharistievieringen

Zaterdag	19.00 uur	Ooij	
Zaterdag	17.00 uur	Beek - kleine Bartholomeus	3 ^e za vd maand
Zondag	10.30 uur	Millingen	
Zondag	9.00 uur	Kekerdom	1 ^e zo vd maand
Dinsdag	19.00 uur	Leuth - Mariakapel	
Woensdag	9.00 uur	Beek- kleine Bartholomeus	
Donderdag	9.00 uur	Millingen	
Vrijdag	9.00 uur	Millingen	
Zaterdag	9.00 uur	Millingen	

Aanbidding en rozenkransgebed

Donderdag	9.30-18.00	Millingen	Aanbidding
Zaterdag	9.30-9.55	Millingen	Rozenkrans

(Online) meevieren in coronatijd

Bij vieringen door de week kunt u aansluiten zonder reservering. Op zon- en feestdagen dient u te reserveren. Bij de vieringen in onze kerken hopen wij in deze coronatijd in elk geval minimaal 30 mensen te kunnen toelaten (op onze website ziet u de laatste update). Vieringen vanuit de kerk van Millingen zijn steeds online te volgen (Youtube, zoekwoord: kerk Millingen).

Reserveren (zon- en feestdagen)

Millingen: 06-40589700; Ooij: 024-6632271; Kekerdom: 0481-432167
Leuth: 06-53182610; Beek: 06-50848704

Online misintenties en collecte

Ook voor onlinevieringen - die u thuis via Youtube live kunt volgen - kunt u misintenties bestellen: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl

Ook als u online meeviort, kunt u deelnemen aan de collecte. Bij voorbaat dank voor wat u geeft. Graag t.n.v. Penningmeester parochiebestuur o.v.v. collecte NL36RABO 0134 402316.

Palmzondag tot Pasen

Wandelen naar het licht

Van Palmzondag tot Pasen viert de Kerk de Goede Week. In het katholieke geloof is deze week de meest bijzondere week van het hele jaar. Deze week wil ons doen

stilstaan bij het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus. Tijdens de vieringen in deze week mogen we ons vooral laten raken door het mysterie. Dit kan ons bij onszelf brengen en doen ontdekken welke betekenis het heeft voor ons leven nu.



Gandeweg door het herdenken van Jezus' lijden en sterven in deze week wandelen we naar het licht van de verrijzenis.

Palmzondag 27 maart 19:00 Ooij & 28 maart 10:30 Millingen

Deze zondag mogen de kinderen met hun versierde palmpaasstok naar de kerk komen. Het verhaal van de intocht in Jeruzalem zal worden gelezen en palmtakjes worden uitgedeeld. Ook is er een optocht door de kerk, waarin alle kinderen met hun palmpaasstok mogen meelopen.

Het lijdensevangelie wordt gespeeld en gelezen door kinderen en jongeren.



Uur van Barmhartigheid maandag 29 maart 19:00 Millingen

In aanbidding van de Heer in de heilige Hostie kun je verstillen en de Barmhartigheid van de Heer ervaren. Taizégezangen, gedachten en gebeden willen ons daarbij helpen. Er is gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.



Witte Donderdag 1 april 19:00 Millingen

Na deze viering van het Laatste Avondmaal waarin een hand- of voetwassing plaatsvindt, worden de H. Hosties overgebracht naar een rustaltaar, waar je Hem nog kunt aanbidden in stilte en met zang.

Goede Vrijdag 2 april 15:00 uur Millingen, Beek en Leuth



Met de *Kruisweg* wordt bij elke statie een moment herdacht en meebeleefd van de lijdensweg van Jezus, die op Goede Vrijdag is gestorven. Er is ook de kruisverering met bloemen.

Goede Vrijdag 2 april 19:00 uur Millingen

Met de *Herdenking van het lijden van onze Heer* is er het lijdensverhaal volgens Johannes, een uitgebreide voorbede, kruisverering met bloemen en Communie.

Paaswake zaterdag 3 april 19:00 uur Ooij & 21:00 uur Millingen

In deze viering vol rituelen en symbolen gaan we van donker naar het licht van Pasen. We ontsteken in een donkere kerk de Paaskaars - ten teken van Christus' verrijzenis - en geven het licht door. Ook wordt water gezegend waarmee we worden besprenkeld na de hernieuwing van onze doopbeloften



Paaszonntag 4 april 9:00 uur Kekerdom & 10:30 uur Millingen

Eucharistieviering met hernieuwing van de doopbeloften en besprenkeling

Paasmaandag 5 april 10:30 uur Ooij

BIJ AVONDKLOK

Aanpassing tijden/plaatsen paaswake en 1^e en 2^e Paasdag:

- Paaswake 19:00 uur Millingen
- 1^e Paasdag 9:00 uur Kekerdom, 10:30 uur Ooij
- 2^e Paasdag 10:30 uur Millingen

Gelegenheid voor gebed en kaarsje

In **Millingen** is de dagkapel elke dag geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur; in **Leuth** is de Mariakapel van de kerk elke dag geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur; in **Beek** is de Mariakapel van de Grote Bartholomaeus elke dag geopend van 9.30 uur - 17.30 uur. In de kapel op het kerkhof kunt u elke dag terecht. U bent altijd welkom bij de **Fatimakapel** in Millingen aan de Schoolstraat 4.

Hogere opbrengst kerkbijdragen in 2020

Toen we aan de fusie van de parochies van Beek tot Millingen begonnen, wisten we dat dit mogelijk gevolgen zou hebben voor de gezinsbijdragen. Er was echter ook vóór de fusie al een dalende trend in de opbrengst van de kerkbijdragen. Veelal omdat mensen zich afkeren van de kerk en door sterfte van de oudere parochianen. Aanwas aan de onderkant was er nauwelijks.

We hebben in 2013 nagevraagd bij het bisdom welk effect een fusie zou hebben op de inkomsten gebaseerd op fusieprocessen in andere delen van het bisdom. Daar hebben we destijds geen goed antwoord op gekregen.

Nu de fusie alweer 6 jaar achter ons ligt, kunnen we de balans voor onze parochie opmaken.

In het jaar 2013, het laatste voor de fusie, haalden we met de vijf parochies ruim € 92.000,- op.

In 2014 daalde dat naar bijna € 77.000,- waarbij we 1174 deelnemers hadden. In de jaren tot 2019 daalde de opbrengst naar net geen € 40.000,- met nog 577 deelnemers. De gemiddelde bijdrage per gezin steeg in 2019. Minder mensen gaven grotere bedragen.

De trend werd gebroken in 2020. De opbrengst steeg naar bijna € 43.000,- en ook het aantal deelnemers nam licht toe evenals de gemiddelde bijdrage.

Het valt op dat mensen die een aantal jaren geleden stopten met de bijdragen, in 2020 weer zijn gaan meedoen. Ook zijn er nieuwe mensen bijgekomen.

In de fusie is destijds besloten dat er een aantal kerken gesloten moest worden. Dat heeft zeker zijn weerslag gehad in de dorpen die het betrof. Daar zag je een sterkere teruggang dan in de andere dorpen. Dat is begrijpelijk, het is ook niet niks als een kerk in een dorp dichtgaat. Nu de gebouwen ook echt gesloten zijn en er in alle dorpen toch nog een

aanwezigheid van de kerk is in de vorm van een kapel om een kaarsje op te steken of regelmatige diensten in dorps huis of andere kerk die we huren, zie je dat mensen zich over hun boosheid heen zetten en langzaam terugkomen.

We danken de vrijwilligers die hebben geholpen bij het insteken van de brieven van de kerkbalans afgelopen november.

Namens het kerkbestuur,
Bart Lelie, penningmeester



**Geef vandaag
voor de kerk
van morgen**

2021

Actie

Kerkbalans



Actie Kerkbalans

Door middel van deze actie wordt parochianen verzocht met een geldelijke bijdrage de plaatselijke parochie te ondersteunen.

In de loop van de maand maart zal de actie met een brief, die in alle dorpen van onze parochie bezorgd wordt, onder uw aandacht worden gebracht. De parochie wil ook graag haar ledenbestand actualiseren. Daarom zal aan de brief ook een uitnodiging worden toegevoegd waarop U uw naam, adres en emailadres kunt vermelden en vervolgens retourneren.

Dank aan kosteres Mientje voor zoveel jaren

Kosteres Mientje Hubbers is herstellende van een lelijke val met Allerzielen. Deze val is uiteindelijk de druppel geweest om te stoppen als kosteres van de kerk in Ooij.



Aan kerkbestuurslid Emile Verstege en pastoor Rudo Franken die haar namens de parochie bedankten voor haar vele verdiensten en enorme inzet en toewijding vertelde ze enthousiast over haar tijd ten dienste van de kerk. Eerst was ze vooral ondersteunend naar haar man Cor, die meer dan 40 jaar als dirigent-koster voor de toenmalige parochie Ooij heeft gewerkt naast zijn baan op de steenfabriek in Erlecom. Toen hij 20 jaar geleden met 68 jaar overleed, werd Mientje kort na zijn uitvaart door het bestuur benaderd om zijn werk als koster over te nemen. Ze heeft er nooit spijt van gehad. Veel

steun heeft ze ervaren. Ruim zes jaar geleden verhuisde ze van de pastorie naar de Loeffenstraat om het wat rustiger aan te doen. Maar kosteres bleef ze graag ... tot genoemde val. Gelukkig is ze weer redelijk op de been. Het kosterwerk laat ze nu echter graag over aan iemand anders, een jonger iemand.

Mientje, geweldig wat je al die jaren voor de geloofsgemeenschap in Ooij hebt gedaan en betekend. Heel veel dank en het ga je goed.

Op zoek naar nieuwe koster en acoliet in Ooij

Sinds Allerzielen werden we even uit de nood geholpen. Echt maar voor even. Een jonger iemand mag het kosterwerk overnemen, graag. Wie wil zich oriënteren op dit werk mooie om te zien of het bij hem of haar past? Wiel de Haas, de huidige assistent-koster en acoliet, wil graag behalve een

nieuwe koster ook een nieuwe acoliet inwerken, om, zodra hij niet meer kan, ook te kunnen stoppen als acoliet.

Bij interesse of voor meer informatie kunt u contact opnemen met het kerkbestuur: Emile Verstege, 06-1364 4545, of met Geert Verweij, 024-6631504, of Leny Rikken, 024-6632271

Ardennentocht 2.0

Ben jij een doorzetter, een teamplayer, een kaartlezer, een grensverlegger, houd je van Expeditie Robinson? Dan ben jij 'uit het juiste hout gesneden' om mee te gaan op de Ardennentocht2.0! Kom mee een week lang de Luxemburgse natuur doorkruisen met een wandelkaart, met je team, je leider, je tas op je rug met een slaapmatje erin. Deze week kom je los van de drukte in je omgeving, van *social media*, school, de dagelijkse routine. Deze week is er tijd voor het geloof, voor dichterbij Jezus zijn in de h. Mis



en ontdekken wie Sint-Jozef is. Waar volgen wij Hem eigenlijk in? Wat maakt jou 'uit het juiste hout gesneden' als christen?

Terwijl jij coole spellen doet, een *outdoor challenge* ondergaat of

bedenkt welke route je gaat lopen om bij de volgende overnachtingsplek te komen, *spar* je met je team over de route die je dagelijks aflegt met Hem.

Zien we je in Luxemburg? Met 7 leiders staan we klaar om te vertrekken! Er is plek voor 20 deelnemers. Rudo Franken neemt deel als begeleidend priester.

Leeftijd deelnemers: 15 t/m 19 jaar

Waar: Luxemburgse Ardennen

Wanneer: 25 t/m 29 oktober 2021

Kosten: € 150,-

Meer informatie en inschrijven: Ardennentocht2.0@gmail.com

Samen op pelgrimspad

Nee, niet online; we gaan echt samen op weg, op zondag 18 april. Na de eucharistieviering en de koffie in Millingen gaan we vanuit de kerk naar Griethausen, 15 km te voet, en wel over de dijk. Een kleine acht jaar geleden is op deze weg op een zevental plaatsen een plaquette geplaatst met een tekst uit het Emmausverhaal (Lucas hoofdstuk 24). Uiteindelijk komen de twee die in dit verhaal onderweg zijn, thuis bij de Heer Jezus die met hen oploopt en dan voor hen het brood breekt. Dan pas herkennen ze Hem die een paar dagen eerder is gestorven.

De plaatsen van de pelgrimsweg zijn van oost naar west: Griethausen, Wardhausen-Cattle, Düffelward, Keeken, Bimmen, Millingen, Kekerdom. De 'haltes' zijn gemaakt van beton, bekleed met klinkerstenen uit de streek en voorzien van een kruis. Op de bovenkant zit een Trespasbord met de gedachten in het Duits en Nederlands.

Aan de hand van dit verhaal zullen wij op 18 april twee aan twee de weg gaan. Wie weet, ervaren ook wij de aanwezigheid van de verrezen Heer in hetgeen we uitwisselen over onze eigen ervaringen en helpt Hij ons om ook in deze tijd in onze situatie het 'licht te zien'.

De pelgrimstocht staat open voor alle mensen, ongeacht afkomst of overtuiging. Natuurlijk kan wie wil deze weg gaan wanneer en met wie hij of zij wil. Gods zegen vergezelt iedereen die op pad gaat. Folders hiervan liggen in de kerk van Kekerdom en Millingen.

Wel handig als je even aangeeft, als je op 18 april met ons deze weg wil gaan: m.g.b.oosterwijk@gmail.com, 06 43776306



PILGERWEG AM DEICH PELGRIMSWEG OVER DE DIJK

Oproep poetsdag kerk Millingen

Vele handen maken licht werk, ook in de kerk!

Voor een levende parochiegemeenschap is het kerkgebouw van grote waarde. Vier keer per jaar helpt een groep vrijwilligers een aantal uren met het schoonmaken van de kerk in Millingen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan ramen zemen, spinrag verwijderen, stofzuigen, koper poetsen. Zaterdag 27 maart om 10:00 uur starten we in de ontmoetingsruimte met koffie, instructie door ervaringsdeskundigen en taakverdeling. Aanmelden is niet noodzakelijk, wel handig: liannevanderburgt@gmail.com
NB: ook mannen zijn heel welkom!

Taizéviering in de Veertigdagentijd

'Ik ben nogal druk van mezelf, een soort huppelclubje,' zegt een van de deelnemers aan de Taizéviering die de afgelopen adventstijd in de kerk van Millingen plaatvond. 'Tot bezinning kom ik niet gauw. Maar de viering heeft me heel erg geholpen om tot rust en stilte te komen. De prachtige aankleding van de kerkruijnte heeft daar zeker ook een rol bij gespeeld.' In het kader van de Veertigdagentijd zal als voorbereiding op Pasen opnieuw een viering in de stijl van Taizé plaats hebben. Datum zondag 14 maart om 20:00 uur. De viering zal een half uur duren. Iedereen is van harte welkom. In verband met het vanwege Corona vastgestelde aantal bezoekers graag aanmelden bij Thea Jeurieñs-Terwindt, 0481-431807

Anderen meenemen naar de vieringen van de Goede Week

... Ik moet bekennen, we zijn geen echte kerkgangers, maar gaven het de kans om met ons gezin te ervaren hoe het op ons zou inwerken.

We werden letterlijk en figuurlijk meegenomen via een goede vriend die al jaren het geloof op een verdiepende wijze belijdt. Ik zie dat het hem maakt zoals ik zou willen zijn: een liefdevol mens.

Alle dagen hebben we meebeleefd. Van witte donderdag tot en met eerste paaszondag. Tijdens de paaswake was het een bijzondere ervaring om als lector een stukje te mogen lezen uit de lezingen.

Onze oudste zoon mocht als misdienaar dienen en werd hierdoor meegenomen in de rituelen van de kerk die voor ons onbekend of vergeten waren.



Gedoopt

Millingen: Olivia Oosterwijk op 10 januari 2021

Overleden

Ria Koning-Verploegen, 90 jaar, Beek. Tijdens een gebedsdienst in de kleine Bartholomeus op vrijdag 20 november hebben wij afscheid van haar genomen, waarna begrafenis op het RK kerkhof.

Ine Giebels-de Schouwer, 76 jaar, Millingen. Tijdens de avondwake op vrijdag 27 november hebben wij afscheid van haar genomen, waarna crematie in Waalstede.

Wiel Vink, 83 jaar, Ooij. Tijdens de uitvaart op donderdag 3 december hebben wij afscheid van hem genomen, waarna begrafenis op het kerkhof.

Mimi Sack-Arts, 95 jaar, Ooij. Tijdens de uitvaart op woensdag 16 december hebben wij afscheid van haar genomen, waarna begrafenis op het kerkhof.

Annie Bartels-Mokkink, 96 jaar, Ooij. Tijdens een crematiegebedsdienst in Jonkerbos op woensdag 3 februari hebben wij afscheid van haar genomen.

Mientje Koppes-Arntz, 87 jaar, Millingen. Tijdens de uitvaart op vrijdag 5 februari hebben wij afscheid van haar genomen, waarna begrafenis op de algemene begraafplaats, Vossengraaf.

Vastentips

Vasten 2021

Hoe ga je de veertigdagentijd invullen?

Wat is een slechte gewoonte?

Ga je vasten op voeding?

Koffie? Alcohol? Internet? Werk? Facebook? Koek? Snacks?

Ga je sparen om anderen te helpen?

Gebruik onderstaande tips als een steun in de rug. Volg deze of neem er onderdelen uit die jou bijzonder aanspreken.

Bedenk dat je op zondagen je vasten mag onderbreken. Ze tellen niet mee met de veertig dagen. De wijsheid hierachter is dat je niet te fanatiek wordt, maar oefent in doen en loslaten.

Je zou je kunnen richten op drie hoofdzaken:

Bezinning

Lees een mooie tekst en denk er over na.

Wandel een stukje met aandacht. Neem je mobiel niet op.

Wees voor je ontbijt 2 minuten stil. Begin de dag met aandacht.

Denk voor je gaat slapen aan drie dingen waar je dankbaar voor bent.

Verminder je schermtijd. Houd tijd over voor stilte.

Durf je het aan om je geweten te onderzoeken?

Vasten

Eet eens geen vlees.

Doe bewust boodschappen. Koop zo weinig mogelijk artikelen in verpakking.

Kijk in de kast; wat kun je missen? Geef het weg.

Kook eens uitsluitend met levensmiddelen uit je voorraad.

Pak in plaats van de auto de fiets of het openbaar vervoer.

Kun je je kopje koffie laten staan?

Kijk een dag geen TV of Netflix.

Eet een week bewust minder dan normaal.

Probeer eens korter te douchen.

Geef wat je hebt uitgespaard aan de Vastenactie.

Aandacht voor de naaste

Stuur een kaart naar iemand die wat aandacht kan gebruiken.

Plan een bezoek aan iemand die eenzaam is.

Lukt het je om iets goed te maken met iemand?

Neem tijd om iets leuks te doen met een dierbare.

Is er iemand met wie je een lastige relatie hebt? Ga langs of denk met liefde aan deze persoon.

Maak tijd voor een bezoek waar het nooit van komt.

Bel iemand op en neem de tijd voor een gesprek.

Naar de profeet Joël, die - emotioneel - een oproep doet voor een grote vasten

Let op, luister, jullie allemaal, jong en oud, houd even stil. Maak ruimte te midden van alles waar je zo druk mee bent. Maak ruimte voor God.

Misschien zeg je dan wel: "We zien U niet, God. We zien zoveel - in ons eigen leven, in de wereld - dat niet is zoals het zou moeten zijn, niet zoals u ons bedoeld heeft."



Ga op weg deze 40 dagen, in alle eenvoud. Maak ruimte in alles wat je doet.

Maak ruimte, luister, kijk, voel. Gaandeweg zul je ervaren: God is de Barmhartige. In zijn ontferming zal wat gebroken is, helen.

(Aswoensdag, Joël 2, 12-18)

Familie en gezin

Communieproject en vormsel voorbereiding

Met het starten van de scholen durven we ook het communieproject weer op te starten en te beginnen met een nieuwe vormselgroep. Op maandag 22 februari van 18.45-20.00u komen we samen met de nieuwe vormelingen, op woensdag 24 februari van 15.00-16.00u met de communiegroep van 2020, en wel in de ontmoetingsruimte van de kerk van Millingen. De ouders worden geïnformeerd per mail/app, omdat we met volwassenen nog niet kunnen samenkomen.

Communicanten en vormelingen zullen ook betrokken worden bij vieringen van de Goede Week, o.a. Palmzondag. Met het Familiekoor stemmen we af op onze jeugd.

Mocht u uw zoon of dochter nog niet aangemeld hebben voor het vormsel, dan kunt u op de website de informatie daarover vinden.

Wij zijn erg blij dat we weer verder kunnen en kijken uit naar de eerste samenkomsten.

Pastoor Rudo, Mariette en Daisy

Vastenactie 2021

Het belang van doorleren!

63 Miljoen kinderen volgen geen onderwijs,
250 miljoen kinderen leren niet lezen en schrijven.

Dit jaar is het Vastenactiethema 'Werken aan je toekomst'. We laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Dat vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen. In de campagne maken we onder meer kennis met Dennis uit Zambia. Hij vertelt hoe graag hij weer naar school wil, omdat hij leraar wil worden.

In Nederland gaan alle kinderen naar de basisschool en de middelbare school. Ook elders in de wereld krijgen steeds meer kinderen basisonderwijs, al is het maar een paar jaar. Een vervolgopleiding zit er

echter vaak niet in. Terwijl je daarmee juist de kans krijgt een vak te leren, waarmee je een inkomen kunt verdienen.



Daarom wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen en een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijen houden of manden vlechten.

Dat helpt echt! Sommige mensen in Mbala, Zambia verdienen bijvoorbeeld hooguit € 100,- per jaar, oftewel maximaal € 8,30 per maand. Na een opleiding en begeleiding verdienen ze nu tussen de € 20,- en € 50,- per maand. Daarmee kunnen ze voor zichzelf zorgen.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar school gaan en kunnen doorleren!

Doe mee! Steun Vastenactie! Elke gift telt!

Wilt u samen met ons bijdragen aan een wereld waar mensen voor zichzelf en hun gezinnen kunnen zorgen en welvaart rechtvaardig wordt verdeeld? U kunt dat kleine duwtje in de rug geven dat zo hard nodig is.

Giften Vastenactie in ton kerk Millingen en u kunt uw gift overmaken op: NL36RABO0134402316 t.n.v. penningmeester parochie o.v.v. Vastenactie.

Vastenactie is een Erkend Goed Doel en voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit.

Hartelijk Dank!

Adventsactie

Met de Adventsactie hebben we samen € 2.119,25 opgehaald, bedankt voor uw gift!



Horizontaal

- 5 Ander woord voor vrienden van Jezus
- 7 Wat lag er voor het graf van Jezus
- 9 Hoe heet de plaats waar Jezus werd gekruisigd
- 10 Dag in de goede week: witte ...

Verticaal

- 1 Wat is er na de dood
- 2 De zondag voor Pasen
- 3 Welk feest vieren we voordat de vastentijd gaat beginnen?
- 4 Hoe noemen we de woensdag waarmee de vastentijd begint?
- 6 Menu van laatste avondmaal
- 8 Welk dier heeft een rol in het paasverhaal

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

6	7
---	---

8	9
---	---

10	11	12	13
----	----	----	----

Veertigdagentijd een tijd om geloof, hoop en liefde te hernieuwen

In zijn boodschap voor de Veertigdagentijd vraagt paus Franciscus om op weg naar Pasen Jezus in herinnering te houden, die "zich heeft vernederd, gehoorzaam werd tot de dood, tot de dood aan een kruis" (Fil. 2, 8). "In deze tijd van bekering hernieuwen wij ons geloof, putten wij het "levende water" van de hoop en ontvangen wij met een open hart de liefde van God, die ons verandert in broeders en zusters in Christus", zegt de paus.

Hij schrijft in zijn boodschap dat "wij in de Paasnacht onze doopbeloften hernieuwen om dankzij de werking van de Heilige Geest als nieuwe mannen en vrouwen herboren te worden. Maar de tocht van de Veertigdagentijd staat, zoals de gehele pelgrimstocht van het christelijk leven, geheel in het licht van de verrijzenis, die de gevoelens, de houdingen en de keuzes van wie Christus wil volgen, bezielt."



Vasten, bidden, geven

Paus Franciscus noemt vasten, bidden en geven een voorwaarde bij het laten zien van bekering in de Veertigdagentijd. "De weg van de armoede en onthouding (het vasten), de aandacht en zorgende liefde voor de gewonde mens (de aalmoes) en een dialoog in kinderlijk vertrouwen met de Vader (het gebed) maken het ons mogelijk een oprecht geloof, een levende hoop en een daadwerkelijke liefde voor te leven."

Geloven, hopen, liefhebben

De paus omschrijft in zijn boodschap voor de Veertigdagentijd ieder moment van het leven als een tijd om te geloven, te hopen en lief te

hebben. "Moge de oproep om de Veertigdagentijd te beleven als een tocht van bekering, gebed en samen delen, ons helpen, zowel als gemeenschappen als individuen, het geloof te doen herleven dat komt van de levende Christus, de hoop die door de adem van de Geest wordt beziel, en de liefde waarvan de onuitputtelijke bron het barmhartige hart van de Vader is", aldus de paus.

Antonius en de vissen/vissers

Nadat we in de vorige Parochiebladen hebben gekeken naar de beelden in de voorgevel en op het Antoniusaltaar van onze Millingse kerk, draaien we ons deze keer een slag om in de kleine ruimte onder de machtige toren. We zien enkele glas-inloodramen die ons misschien nog nooit zijn opgevallen. We kiezen voor het hierbij afgebeelde raam: Antonius, prekend voor een groep vissen in het water aan zijn voeten. Het is niet de enige keer dat we een heilige in deze omstandigheid aantreffen: ook de beroemde Frans van Assisi (van het overal bekende "Zonnelied") preekte niet alleen voor de "schapen" in de kerk, maar onderhield zich ook graag met allerlei dieren in de natuur, waarvan hij een grote *fan* was.



(foto Peter Hendriks)

Het bijbehorend verhaal is alweer een *legende* (dat heb je met mensen die zó lang geleden hebben geleefd, toen er nog niet eens gedrukte boeken waren; er werd heel veel - waar en niet waar - *mondeling doorverteld*). Dus geloof het of geloof het niet: Antonius, die zoals we al weten in een klooster leefde, bij medebroeders die óók maar mensen waren, had daar niet altijd de hoorders aan zijn lippen als hij weer eens iets waars of vrooms of leuks wilde vertellen. Daarover behoorlijk teleurgesteld, zou hij dan maar zijn gaan preken bij de "viswifer" van het klooster. Heel franciscaans dus!

Antonius is eigenlijk een beetje "bij vroom toeval" patroon geworden van onze nieuwe kerk van 1913. Of de toenmalige bestuurders iets geweten hebben van die vissenhistorie, is mij niet bekend. Maar het is wél een feit,

dat er in die tijd ook in Millingen viswijers waren, waarin pas gevangen kleine vis een poosje in leven werd gehouden (mijn grootvader, wiens naam ik mag dragen, had er een in de Dender). Een deel van de Millingse oerbevolking hield zich namelijk al eeuwen met de visvangst bezig. Ook in hun godsdienstige beleving speelde vis daarom een belangrijke rol. Ik herinner me nog levendig een verhaal hierover uit mijn eigen familie: als 's zondags tijdens de Mis Ons Heer werd opgeheven, vroegen de geknielde vissers aan God, dat ze deze week genoeg zalm zouden vangen om er hun kost mee te kunnen verdienen. Misschien heeft Antonius het wel op prijs gesteld, als patroon aan dit vrome spel mee te doen....

Volgende keer méér informatie over de herkomst van de Antoniusramen, waarop we trouwens nog niet zijn uitgekeken.

Pater Willem Spann

Uit de overweging van Paus Franciscus op Aswoensdag 2018

De Vasten is een tijd om ons hart opnieuw te doen kloppen op het ritme van Jezus' Hart, ons warmend aan de woorden: blijf staan, kijk en kom terug.

Blijf even staan ten overstaan van het oorverdovend lawaai dat onze oren doet verdoven en dat ons de vruchtbare en scheppende kracht van de stilte doet vergeten.

Kijk naar het gelaat van onze gezinnen, die zich dag na dag blijven inzetten, met veel inspanning om vooruit te gaan in het leven en die tussen druk en moeilijkheden niet ophouden alles te proberen om van hun huis een school in liefde te maken.

Kijk naar het gezicht van onze ouderen en zieken en van allen die voor hen zorgen; gezichten die, in hun kwetsbaarheid en dienstbaarheid, ons herinneren dat de waarde van elke mens nooit kan herleid worden tot een kwestie van berekening of nuttigheid.

Kom terug! Zonder angst, het is de gunstige tijd om terug te keren naar het huis van de Vader. Het is de tijd om het hart te laten raken ... Op de weg van het kwaad blijven, is slechts een bron van illusie en droefenis.

Kom terug om Gods tederheid te ervaren die geneest en verzoent.

Colofon

Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Wijzigingen van persoonlijke gegevens graag doorgeven per mail.

Pastoor en pastoraatsgroep

Pastoor R. Franken, Schoolstraat 4, Millingen aan de Rijn, 0481-431218 / 06-46193591, rfrankenpr@hotmail.com - Bereikbaar voor pastorale zaken zoals gesprek, ziekenzalving, doopsel, tevens voorzitter parochiebestuur

Parochiebestuur info@mariatenhemelopnemingparochie.nl

Vicevoorzitter: H. Sanders, Weverstraat 59, Kekerdome, 0481-432346
Secretaris: J B Boerwinkel, Hengemunde 35, Leuth, 06-20590827
Penningmeester: B. Lelie, CR Waiboerstraat 4, Millingen
Lid: J. Peters, Rijkstraatweg 93, Beek, 024-6842688
Lid: E. Verstege, Dr. Kochlaan 42, Ooij, 024-6793827

Misintenties €11,- voor vermelding in de Rozet / op de website 3 weken van tevoren inleveren (Millingen: in brievenbus dagkapel kerk; Kekerdome: Wil Awater, 0481-432167; Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271; Beek: Harrie van Baal, Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653; Leuth: Annelies Zegers, Korenbloemstraat 9 (brievenbus), 06-42278460

Contactpersoon uitvaart/koster

Millingen: Thea Jeuris-Terwindt, 0481-431807
Kekerdome: Ruth Awater, 0481-432167
Ooij: Wiel de Haas, 06-83409652
Beek: Jeanne Menting, 06-50454686 (contactpersoon)
Harrie van Baal, 06-30655653 (koster)

Kerkbijdrage - gaarne storten t.n.v. Kerkbijdragen o.v.v. locatie

Beek: NL43RABO 0105 101206 Kekerdome: NL16RABO 0128 301473
Ooij: NL49RABO 0105 101583 Millingen: NL36RABO 0134 402316
Leuth: NL51RABO 0128 301619

Kerkhofadministratie

Millingen: B. Lelie, CR Waiboerstraat 4, Millingen, 0481-433776

Kekerdom: W. Frieling, Weverstraat 73, Kekerdom, 0481-432941

Beek: Jeanne Menting, 06-50454686

Ooij: (tijdelijk) B. Lelie, CR Waiboerstraat 4, Millingen, 0481-433776

Kerkhofreglement en tarieven

Op de website vindt u het kerkhofreglement van de parochie en de tarieven. Een uitgeprinte versie daarvan is beschikbaar achter in de kerken van onze parochie.

Kerkhofbeheer

Millingen: Toon Janssen, Dennenstraat 1, Millingen, 06-42126114

Kekerdom: W. Frieling, Weverstraat 73, Kekerdom, 0481-432941

Beek: Ben Willems, 06-31154490; Hans van den Bosch, 06-24981776

Ooij: Gerrit Alofs, 024-6631959 (b.g.g. Geert Verweij 024-6631504)

Leuth: Gert Verriet, Reusensestraat 3, 024-6631931

Parochieblad en website parochie Maria ten hemelopneming

Eindredactie: Martin Oosterwijk en pastoor Rudo Franken

Redactie: Mariëtte ten Westeneind

Redactieadres: Schoolstraat 21, 6579 AN Kekerdom,
m.g.b.oosterwijk@gmail.com

Volgende uitgave: medio april 2021

Kopij en reacties parochieblad: vóór 1 april 2021

Kan ik me aanmelden voor ontvangst van het parochieblad?

Wilt u het blad bij u in de brievenbus of in uw digitale postvak ontvangen, meldt u zich dan aan met uw adres, dan wel uw mailadres:

Adres: Schoolstraat 21, 6579 AN Kekerdom

Email: m.g.b.oosterwijk@gmail.com

Als u het parochieblad financieel wilt steunen, kan dat op NL82 RABO 0134 400615 t.n.v. Parochie Maria ten Hemelopneming o.v.v. gift parochieblad.

U kunt ook per post het formulier op de volgende pagina opsturen naar Redactie Parochieblad, Schoolstraat 21, 6579 AN Kekerdom.

Formulier om parochieblad te blijven ontvangen

Uw naam (voornaam, achternaam):.....

Uw adres (optioneel):.....

Uw e-mailadres (optioneel):.....

Wilt u het parochieblad blijven ontvangen? Gelieve aankruisen wat van toepassing is (meerdere opties mogelijk):

Per post

Per e-mail

Zou u het parochieblad bij u in de buurt willen rondbrengen? Ja/nee

Wilt u tussentijds op de hoogte blijven? U kunt u ook aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief die u per mail kunt ontvangen:

Aanmelden voor nieuwsbrief