

# PAROCHIE MARIA TEN HEMELOPNEMING

BEEK - UBBERGEN - OOIJ - PERSINGEN - ERLECOM - LEUTH - KEKERDOM - MILLINGEN AAN DE RIJN



## Met elkaar

JAARGANG 3, NO. 2, MEDIO FEBRUARI 2022 - APRIL2022

### Met elkaar

Toen in de Verenigde Staten begin 2021 de presidentsverkiezingen het kookpunt bereikten, er zelfs een burgeroorlog dreigde, dacht ik dat zoiets alleen mogelijk is met een tweepartijstelsel. Maar daarna was zoiets gaande in de hele wereld. In 2021 werd wereldwijd zo ongeveer alles gelegd op de weegschaal van goed en fout. Mensen rekenen elkaar hard af op corona en vaccinatie, op naleving van coronamaatregelen en het opzoeken van de grenzen. Het werd er niet vrolijker op. Het was vaak zwart wit. Hetgeen we nu zien met het scherpen van de messen rond Oekraïne.

Maar de waarheid ligt wellicht meer in het midden en vooral in verbinding. Op de eerste plaats zijn we allemaal mens, mens met elkaar. God is mens geworden, opdat ook wij echt mens zouden zijn en steeds meer worden, opdat wij ons steeds meer zouden laten vullen met zijn liefde. Sleutelwoord is verbinding. Verbinding staat niet los van spiritualiteit, zoals we zien bij de Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu, die op 26 december 2021 stierf. Zijn leven lang heeft hij zich geweldloos sterk gemaakt tegen apartheid en corruptie en geijverd voor gemeenschapszin. Hij was bruggenbouwer, hij droomde van een Zuid-Afrika waar alle bevolkingsgroepen in vrede naast elkaar konden leven. Hij liet vijanden voor elkaar bidden, want ieder is een mens die zich kan beteren. Blanken wees hij erop dat zij nooit vrij konden zijn zolang hun zwarte landgenoten in onvrijheid leefden. *“Want tot dat moment zult u voortdurend geplaagd worden door angst en vrees.”* Het was geen dreigement, maar een constatering.

Bisschop Desmond Tutu was vooral een gelovig mens. Hij verwoordde zijn eenvoudige geloof op indrukwekkende wijze:

*“Wij die geloven dat we zijn geschapen naar Gods beeld en dat we God in ons dragen, kunnen niet zwijgen of ongeïnteresseerd blijven, als andere mensen worden behandeld alsof ze van een minderwaardig soort zijn.”*

In onze coronatijd bleek (en blijkt) het een enorme uitdaging om op een goede manier met elkaar te blijven omgaan, de ander in zijn of haar waarde te laten, de ander niet jouw visie te willen opleggen, respect te hebben voor

elkaar, voor elkaars keuzes, oog te hebben voor een gezonde onderlinge verhouding. Hoe moeilijk, maar goed is het dan, dat ook in familie- en vriendenkring de keuzes niet altijd hetzelfde gemaakt worden.

Elkaar zegenen kunnen we naarmate we ons ervan bewust zijn hoe God óns heeft gezegend. Hij zond zijn Zoon, geboren uit een vrouw, om ons vrij te maken, niet langer slaaf te zijn maar zoon, zegt Paulus in de Galatenbrief (4,4-7). Zo zijn we kinderen van God, broers en zussen van elkaar.

Elkaar zegenen kunnen we vanuit ons verlangen naar Hem. Zoeken we Hem? Vinden we Hem in de voederbak in Bethlehem (betekent: huis van brood), in de heilige Hostie, het levende Brood voor onze ziel? Het kan helpen als wij in stilte bij Hem zijn, zoals Hij bij ons blijft in de heilige Hosties in het tabernakel, of zoals we Hem kunnen zien in de heilige Hostie in de monstrans, elke donderdag in de dagkapel in Millingen. Hem zien en zien hoe Hij naar ons ziet ... in die stilte. En zien wat er in ons gebeurt.

En dan kan het zijn dat we in actie willen komen, dat we willen uitdelen van wat we hebben ontvangen. Krachtenbundeling en draagvlakverbreding zijn noodzakelijk in onze parochie van Beek tot Millingen, maar niet los van dit persoonlijke besef van Gods liefde. Deze liefde kan ons in beweging zetten. Dan worden we net als de herders, de wijzen en zovele anderen die Hem zochten en zoeken, nieuwe mensen, nieuw omdat Hij in ons leven komt, als het levende Brood.

Ons allen wens ik – met elkaar - een gezegend Paasfeest  
evenals - met elkaar - een goede voorbereiding,  
Rudo Franken, pastoor



## **You've got the whole world in your hands**

You've got the whole (wide) world,  
all of us (3x),  
You've got the whole world in your hands.

We thank you for your coming  
to all of us (3x).  
We thank you, Jesus Christ our Lord.

O Lord, we ask you humbly  
to stay with us (3x).  
In our darkness be the Light.

O Lord, your love will heal us  
and make us new (3x),  
for this world and your Reign to come.

## **U hebt de hele wereld in uw hand**

U hebt de hele wereld,  
ons allemaal (3x),  
U hebt de hele wereld in uw hand.

Dank voor uw komst naar ons allen,  
o lieve Heer (3x),  
U bent de Christus, onze Heer.

O Heer, wil bij ons blijven,  
met uw Geest (3x).  
In onze duisternis wees het Licht.

O Heer, uw liefde geneest ons  
en maakt ons nieuw (3x)  
voor deze wereld en uw Rijk dat komt.

Tekst: Rudo Franken  
Kerst 2021



*Uitbeelding met Kerst in  
pastorietuin: het Kindje Jezus  
in de kribbe draagt de hele  
wereld. Hij blijft bij ons door  
de gave van zichzelf aan het  
kruis, bijzonder in de heilige  
Hostie.*

## Liturgische agenda

### Eucharistievieringen

<b>Zaterdag</b>	19:00 uur	Ooij (behalve zaterdag voor 1 <sup>e</sup> zo vd maand)
<b>Zaterdag</b>	17:00 uur	Beek - kleine Bartholomeus 3 <sup>e</sup> za vd maand
<b>Zondag</b>	10:30 uur	Millingen
<b>Zondag</b>	10:30 uur	Ooij gebedsdienst met Communie
<b>Zondag</b>	9:00 uur	Kekerdom 1 <sup>e</sup> zo vd maand
<b>Dinsdag</b>	19:00 uur	Leuth - Mariakapel
<b>Woensdag</b>	9:00 uur	Beek- kleine Bartholomeus
<b>Donderdag</b>	9:00 uur	Millingen
<b>Vrijdag</b>	9:00 uur	Millingen
<b>Zaterdag</b>	9:00 uur	Millingen

### Aanbidding en rozenkransgebed

<b>Donderdag</b>	9:30-18:00	Millingen	Aanbidding
<b>Zaterdag</b>	9:30-9:55	Millingen	Rozenkrans

### (Online) meevieren na coronatijd

De vieringen vanuit de kerk van Millingen blijven ook na coronatijd steeds online te volgen <https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live>

### Online misintenties en collecte

Ook als u online meeviert, kunt u deelnemen aan de collecte. Bij voorbaat dank voor wat u geeft. Graag t.n.v. Penningmeester parochiebestuur o.v.v. collecte NL36RABO 0134 402316; eveneens kunt u misintenties opgeven: [info@mariatenhemelopnemingparochie.nl](mailto:info@mariatenhemelopnemingparochie.nl)

### Einde coronatijd

Vanaf 25 februari 2022 gelden er na bijna 2 jaar corona geen beperkende maatregelen meer. Mondkapje hoeft niet meer, noch de 1,5 meter. Toch doen we in de kerken van onze parochie nog rustig aan: voorlopig laten we de koorden nog hangen en blijft het hoestscherm. Reserveren is niet nodig. Inmiddels kunnen vieringen en activiteiten na 17.00 uur weer plaatsvinden

(en gebeurt dit ook) en pakken koren langzaam maar zeker weer de draad op. Voor actuele info zie kerkberichten in de Rozet en op onze website.

**Goede Week** stilstaan bij het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus  
**Palmzondag 9 april 19:00 Ooij & 10 april 10:30 Millingen**

kinderen mogen met versierde palmpaasstok komen

**Maandag 11 april 19:00 Millingen**

sacrament van boete en verzoening

**Witte Donderdag 14 april 19:00 Millingen**

Na deze viering van het Laatste Avondmaal is er nog aanbidding met zang en vooral stilte tot 21.00 uur.

**Goede Vrijdag 15 april 15:00 uur Millingen, Beek, Ooij en Leuth**

Kruisweg, samen of alleen.

**Goede Vrijdag 15 april 19:00 uur Millingen**

Herdenking van het lijden van Jezus (kruisverering met bloemen)

**Paaswake 16 april 19:00 uur Ooij & 21:00 uur Millingen**

**Paaszondag 17 april 10:30 uur Millingen**

**Paasmaandag 18 april 10:30 uur Ooij**

### **Taizé Vespers**

Ter gelegenheid van de Veertigdagentijd zal er op zaterdag 26 maart in de kerk van Millingen om 20:30 uur een Taizé Vespers zijn. Iedereen is van harte welkom.



### Actie Kerkbalans

De afgelopen twee jaar was kerk-zijn door de coronacrisis anders dan anders. Kerken in heel Nederland hebben geïnvesteerd in creatieve en digitale oplossingen voor kerk-zijn op afstand. Diensten en vieringen vonden plaats via livestream en contact met kerkgenoten ging vaak digitaal. Zo hebben we geprobeerd de onderlinge band in stand te houden in tijden dat de kerk maar beperkt toegankelijk kon zijn.

Maar ook in Corona-tijd blijft de kerk de plek waar mensen vieren en rouwen, waar mensen rust zoeken of tot bezinning komen. Waar je geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als je daar behoefte aan hebt. De plek waar je dorpsgenoten treft. Het is een plek waar we elkaar op belangrijke momenten in ons leven ontmoeten en elkaar steunen. Die momenten zijn belangrijk voor ons en niet in geld te vertalen.

Wij hopen van harte dat u de kerk en de parochie wilt ondersteunen, zodat deze ook voor de toekomstige generaties beschikbaar blijft. Een manier om uw steun te laten blijken, is het geven of verhogen van een financiële bijdrage via de *Kerkbijdrage*.

Alle bijdragen groot of klein zijn welkom. Het is geheel aan U!

U kunt uw kerkbijdrage overmaken op:

Beek	NL43 RABO 0105 1012 06	t.n.v. Kerkbijdragen Beek
Ooij	NL49 RABO 0105 1015 83	t.n.v. Kerkbijdragen Ooij
Leuth	NL51 RABO 0128 3016 19	t.n.v. Kerkbijdragen Leuth
Kekerdom	NL16 RABO 0128 3014 73	t.n.v. Kerkbijdragen Kekerdom
Millingen	NL36 RABO 0134 4023 16	t.n.v. Kerkbijdragen Millingen

Graag willen wij u en alle vrijwilligers van harte bedanken voor uw onmisbare steun aan onze parochie en u allen een gezond 2022 toewensen.



## Ingekomen stukken

Deze editie voegen we een nieuw thema toe aan ons parochieblad: ingekomen stukken. Dit zijn teksten (of een foto) die zijn ingestuurd door iemand uit onze gemeenschap. Soms ook anonieme stukken (de inzender is bij de redactie natuurlijk bekend). Heb je ook een stuk voor ons blad? Stuur dan een mailtje naar [m.g.b.oosterwijk@gmail.com](mailto:m.g.b.oosterwijk@gmail.com)

### **Zomaar een droom?**

Hoewel Oma diep van binnen een gelovig mens was, lukte het vanwege haar rol in het gezinsleven steeds minder vaak om deel te nemen aan kerkelijke activiteiten. Bidden schoot er ook regelmatig bij in. *'Werken is ook bidden'*, had ze van huis uit geleerd, en daar was ze het volledig mee eens!

Pas toen de kinderen zelfstandig werden, en vooral nadat Opa stierf, vond Oma opnieuw troost in het bidden van een Rozenhoedje voor het slapen gaan. Als dat niet hielp bad ze nog een extra Onze Vader, al hield dat haar in het begin juist wakker want van hogerhand was tijdens haar 'afwezigheid' de tekst wat aangepast. Oma kon de diep ingesleten woorden niet zomaar verwisselen voor *'alwéér wat nieuws'*. Toch voelde ze nog steeds de kalmerende werking die er van het gebed uitging. Maar het aantal slapeloze nachten werd er niet minder om. Ze miste Opa, met wie ze jarenlang lief en leed had gedeeld. Zonder ooit antwoord te verwachten sprak ze hem vaak aan: *'Ik had je nog zó veel te zeggen, je nog zó veel willen vragen...'*

Op precies zo'n nacht gebeurde er iets eigenaardigs: Oma wist niet eens of ze waakte of droomde, maar daar hoorde ze toch luid en duidelijk Opa's stem, die zei: *'...en Jezus schreef met zijn vinger in het zand...'*

Ineens klaar wakker schoot ze rechtop in bed, er vast van overtuigd dat Opa - al was het maar een paar seconden - aan haar bed had gestaan. Haastig stond ze op en noteerde de droom, onderwijl mompelend dat ze wel gék leek ... dat dromen immers bedróg zijn ... hoewel ... waarom was déze dan zo levensecht?

Terug in bed viel Oma al gauw in een diepe, rustige slaap. De volgende ochtend liet ze haar ontbijt staan en pakte als eerste haar laptop; misschien



kon Internet haar verder brengen. Ze beschouwde haar nachtelijke belevenis inmiddels als een raadselachtig antwoord op een hopeloze wens.

Op het Internet verwezen talloze sites haar naar een tekst uit de bijbel. Daar raakt Jezus betrokken bij de veroordeling van een overspelige vrouw. In Jezus' tijd werd zo iemand met stenen bekogeld, en velen overleefden dat niet.

Nu hadden Bijbelvertellingen en preken haar als kind voornamelijk angstig en onzeker gemaakt. In het stramien van haar jonge leventje ontstonden mede daardoor al vroeg wat hinderlijke weeffoutjes. Gaandeweg liet ze juist daar weleens wat steken vallen. Maar tenslotte zocht en vond ze toch altijd hulp, troost en vergeving als ze erom bad. Meestal niet van mensen om zich heen: ze had geleerd om haar eigen boontjes te doppen. Oma sprak van *'hulp van boven'* of *'een engeltje op mijn schouder'*. Opa antwoordde: *'da's prachtig...'* en met een verontschuldigend lachje vulde hij aan: *'...maar zo zit ik niet in elkaar'*. Opa vertrouwde vooral op zijn gezonde verstand, en daar was niks mis mee. Dus toen de droom van Opa óók nog eens bleek te verwijzen naar een gedicht met Jezus in de hoofdrol, was dat wel het laatste wat Oma verwacht had...

Maar ze las en herlas het gedicht, en ook het verhaal over de overspelige vrouw liet ze diep tot zich doordringen. Dat zag ze als een opdracht. Steeds meer verdiepte ze zich in bepaalde Bijbelverhalen. Steeds vaker mompelde ze: *'Een mens is nooit te oud om te leren!'* Oma's weeffoutjes en gevallen steken noemde ze op het laatst *'nodig om er sterker van te worden'*...

Nu is ze weer bij Opa.

En voor altijd in ons hart!

**Jezus schreef in 't zand** door Gerrit Achterberg (1905-1962)

Jezus schreef met Zijn vinger in het zand.  
Hij bukte zich en schreef in 't zand, wij weten  
niet wat Hij schreef. Hij was het Zelf vergeten,  
verzonken in de woorden van Zijn hand.

De Schriftgeleerden, die Hem aan de tand  
hadden gevoeld over een vrouw, van hete  
hartstochten naar een andere man bezeten,  
de Schriftgeleerden stonden aan de kant.

Zondig niet meer, zei Hij, ik oordeel niet.  
Ga heen en luister naar het lied.

En Hij stond recht. De woorden lieten los  
van de figuur en brandden in de blos

waarmee zij heen ging, als een kind zo licht.  
Zo geestelijk schreef Jezus zijn gedicht.



### **Vast uur voor aanbidding**

Elke donderdag van 9.30-18.00 uur is er aanbidding van de heilige Hostie in de dagkapel in Millingen. U bent van harte welkom voor korte of langere tijd. Er is altijd iemand aanwezig in deze aanbidding, omdat we Hem niet alleen willen laten. Mocht u een vast uur van deze aanwezigheid bij Hem willen invullen, dan kunt u bellen met kosteres Thea 06-40589700.

### **Aanvulling kostersgroep**

Zowel in Ooij als in Millingen zijn we op zoek naar mensen die willen helpen bij het kosteren. Wegens gezondheid/leeftijd zijn er enkele gestopt: Mientje Hubbers van Ooij al ruim een jaar geleden, Ria Oliemeulen van Millingen sinds 1-1-2022. Met een wat groter groepje kunnen de taken en beurten beter verdeeld worden. Contact: Leny Rikken (Ooij) 024-6632271; Thea Jeurieëns (Millingen) 06-40589700; pastoor Rudo Franken 06-46193591

### **Gift voor klokken en uurwerk**

Vanaf Kerst luiden de klokken van de kerk in Millingen weer. De klok slaat tussen 8:00 en 22:00 elk heel en half uur.

En sinds 17 januari kijken mensen niet meer vergeefs omhoog naar de toren om te zien hoe laat het is. Veel dank voor uw gift voor de vernieuwing van luidinstallatie en uurwerk of alsnog. Gemeentelijke subsidie hiervoor wordt niet gegeven. Banknummer: NL36RABO 0134 4023 16 t.n.v. Kerkbijdragen onder vermelding KLOKKEN.



### **Brochure kerk Ooij en Millingen**

Aan de hand van een gratis brochure - beschikbaar in de kerk - kunt u de kerk van Ooij en Millingen bekijken, bv. voor of na een eucharistieviering. Voor een rondleiding (met groep) in de kerk van Millingen kunt u contact opnemen met Cas Blom, 06-31952674.

## **Gelegenheid voor gebed en kaarsje**

In Millingen is de dagkapel elke dag geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur; in Leuth is de Mariakapel van de kerk elke dag geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur; in Beek is de Mariakapel van de Grote Bartholomaeus elke dag geopend van 9.30 uur - 17.30 uur. In de kapel op het kerkhof kunt u elke dag terecht. U bent altijd welkom bij de Fatimakapel in Millingen aan de Schoolstraat 4.

## **Weer koffie na de zondagsmis in Millingen**

Vanaf zondag 27 februari gaat de wekelijkse koffie na de zondagsmis in Millingen weer door.

Heeft u interesse om regelmatig te helpen, dan kunt u contact opnemen met Thea Jeuriëns-Terwindt, 06-40589700.

## **Digitale vastenretraite 2022 van de jezuïeten**



*Wat is een digitale retraite?*

Als deelnemer van onze digitale retraite ontvang je in de vastentijd dagelijks een gebedsmail. In deze mail staat de meditatie voor de volgende dag. Zo'n meditatie bestaat uit een Bijbeltekst en enkele vraagjes die je helpen om de woorden binnen te laten komen in je hart. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je hiervoor uittrekt.

*Een innerlijke reis*

“Eenvoudig, helder, herhalend maar nooit saai. Integendeel, het ging naar de diepte. De gebedsmails raakten mij dag na dag. Een borrelende bron van intense inspiratie.”

Elke retraite is een innerlijke reis, met een onbekende bestemming. Het is heel goed mogelijk dat de retraite je verrast of aanmoedigt, uitdaagt of prikkelt. Misschien laat God doorschemeren dat je een nieuwe richting moet inslaan in je leven - zoals bij Maria gebeurde toen de engel haar bezocht. Door je gebed vol te houden met een open geest en een groot hart, kom je tot innerlijke rust. God wacht op het moment waarop Hij je genadig kan zijn.

### *Bidden met de Bijbel*

In onze digitale retraites staan korte Bijbelteksten centraal. Het gaat niet over bijbelstudie, maar over bidden met de Bijbel. Je probeert stil te worden en aandacht te hebben voor wat het Woord van God met jou doet. Het voelen met je hart is daarbij belangrijk. De vragen die in de gebedsmail bij de bijbelteksten worden gesteld, helpen hierbij.

Heeft u interesse? Via deze website kunt u zich aanmelden:

<https://www.ignatiaansbidden.org/>

### **Vastenactie 2022: landrechten**

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van het beschermen van landrechten van inheemse volken. Hun recht op land raakt aan grote uitdagingen als voedselzekerheid, biodiversiteit, milieu en klimaat.

Wereldwijd leeft één op de drie mensen van de opbrengst van hun land. Het meeste voedsel wordt kleinschalig geproduceerd, met hulp van natuurlijke hulpbronnen. Inheemse gemeenschappen beschermen op deze manier tachtig procent van de biodiversiteit. Helaas worden dagelijks mensen met geweld uit hun huizen



gezet, omdat overheden of grote ondernemingen deze kostbare grond willen exploiteren. Bijvoorbeeld voor het aanleggen van een palmolieplantage of de bouw van een waterkrachtcentrale.

### *Behoud van voedselzekerheid*

Landonteigening voor de aanleg van plantages met slechts één gewas leidt tot vermindering van de biodiversiteit en het vernietigen van lokale voedselsystemen. Grootschalige houtkap heeft ernstige gevolgen voor milieu en klimaat. Daarom is het belangrijk de landrechten van lokale gemeenschappen te beschermen.

### *Wat doet Vastenactie?*

De afgelopen jaren heeft Vastenactie zo'n 28.000 mensen geholpen bij hun strijd voor landrechten. In 2022 ondersteunt Vastenactie drie Maya-gemeenschappen in Guatemala bij conflicten over landrechten. In Libanon krijgen 250 gezinnen van Syrische vluchtelingen hulp bij het opbouwen van een menswaardig bestaan en in Brazilië ontvangen zestig families materialen en begeleiding bij het opzetten van een tuinbouwproject. Op [www.vastenactie.nl](http://www.vastenactie.nl) leest u meer over deze projecten.

### **Oproep poetsdag kerk Millingen**

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK, OOK IN DE KERK!

En het is ook gewoon gezellig!

Voor een levende parochiegemeenschap is het kerkgebouw van grote waarde. Vier keer per jaar helpt een groep vrijwilligers een aantal uren met het schoonmaken van de kerk in Millingen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan ramen zemen, spinrag verwijderen, stofzuigen, koper poetsen.

Zaterdag 9 april is onze volgende afspraak. Deze keer zullen we ook het onkruid rondom de kerk verwijderen! Om 10:00 uur starten we in de ontmoetingsruimte met instructie door ervaringsdeskundigen en taakverdeling.

Aanmelden is niet noodzakelijk, wel handig: [liannevanderburgt@gmail.com](mailto:liannevanderburgt@gmail.com)

NB: mannen zijn ook heel welkom!

### **Vastentips 2022**

Voor ons gezamenlijk huis, de aarde.

Dit jaar bieden we vooral een aantal tips aan rondom ecologie en klimaat, omdat de vastentijd ons oproept te bezinnen en omdat alles met elkaar verbonden is.

Gebruik onderstaande tips als een steun in de rug. Volg deze of neem er onderdelen uit die jou bijzonder aanspreken.

Bedenk dat je op zondagen je vasten mag onderbreken. Ze tellen niet mee met de veertig dagen. De wijsheid hierachter is dat je niet te fanatiek wordt, maar oefent in doen en loslaten.

Je zou je kunnen richten op drie hoofdzaken:

### *Bezinning*

Lees een stukje uit Laudato Si (te vinden op RKdocumenten.nl) en denk er over na.

Wandel met aandacht voor de natuur. Neem je mobiel niet op.

Wees voor je ontbijt 2 minuten stil en wees dankbaar voor de personen die jouw maaltijd mogelijk maken.

Verminder je schermtijd. Houd tijd over voor stilte.

Durf je het aan je geweten te onderzoeken wat betreft verspilling?



### *Vasten*

Eet eens geen vlees.

Doe bewust boodschappen. Koop zo weinig mogelijk artikelen in verpakking.

Kook eens uitsluitend met levensmiddelen uit je voorraad.

Pak in plaats van de auto de fiets of het openbaar vervoer.

Kun je je kopje koffie laten staan?

Eet een week bewust minder dan normaal.

Probeer eens korter te douchen.

Geef wat je hebt uitgespaard aan de Vastenactie.

### *Aandacht voor de naaste*

Stuur een kaart naar iemand die wat aandacht kan gebruiken.

Plan een bezoek aan iemand die eenzaam is.

Lukt het je om iets goed te maken met iemand?

Neem tijd om iets leuks te doen met een dierbare.

Is er iemand met wie je een lastige relatie hebt? Ga langs of denk met liefde aan deze persoon.

Maak tijd voor een bezoek waar het nooit van komt.

Bel iemand op en neem de tijd voor een gesprek.

### Tocht Synodaal proces

Synodaal betekent letterlijk 'samen op weg': samen wereldwijd op weg naar meer bewustwording en verdieping van het geloof. Vorig jaar is dat in Rome ingezet. Volgend jaar wordt dit proces afgerond. Wat doen we hiermee in onze parochie?

Op **zondag 13 maart** kunt u deelnemen aan een fietstocht of wandeling, die in het teken staat van dit synodaal proces. In Ooij komt binnenkort een Franciscuskapel. Omdat paus Franciscus, die op zondag 13 maart 9 jaar paus is, heeft opgeroepen tot dit synodaal proces, gaat onze fiets- of wandeltocht deze dag naar de plek waar deze Franciscuskapel komt. We vertrekken na de Mis van 10.30 uur in Millingen. U kunt aansluiten zonder aanmelden.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op 13 maart mee te gaan, dan bent u van harte uitgenodigd uw antwoorden bij de vragen zelf in te vullen en in te leveren in de kerk of pastorie of per mail te sturen naar [rudo.franken@gmail.com](mailto:rudo.franken@gmail.com). Per mail geven we ook graag een terugkoppeling en een samenvatting. Ook kunt u hierover in gesprek gaan met de pastoor, leden van het bestuur of de pastoraatsgroep, of onder elkaar.

Wij horen graag van u! De vragen staan op de volgende bladzijde.





## **Vragen Synodaal proces**

1. Hoe voelt u zich als gelovige in deze tijd?
2. Hoe inspireert gebed/meditatie/eucharistie u voor uw dagelijks leven?
3. Hoe zou u graag ondersteund worden in uw dagelijks geloof?
4. Wat is uw droombeeld voor de Wereldkerk en de kerk dichtbij?
5. Hoe zou u zelf en wij samen kunnen werken aan de verspreiding en de verdieping van het geloof?
6. Hoe zou u zelf en wij samen er kunnen zijn voor onze naasten en de noden van de wereld?
7. Welke noden ziet u in het huidige Nederland en de wereld?
8. Hoe kunnen gelovigen en de samenleving elkaar in dialoog versterken?
9. Eventuele opmerkingen:



Tederheid gaat niet om een emotie of sentiment: het is de ervaring dat we zelfs in onze armoede en ellende ons geliefd en geaccepteerd weten en zo dus worden omgevormd door de liefde van God.

**franciscus EN:** Tenderness is not a question of emotion or sentiment: it is the experience of feeling loved and welcomed even in our poverty and misery, and thus transformed by God's love.  
#GeneralAudience



**Pope Francis** ✓  
@Pontifex

It is very important to bring together the wisdom of the [#elderly](#) and the enthusiasm of the young. The encounter between grandparents and grandchildren is key, especially in this moment of economic and social crisis that humanity is undergoing. [@LaityFamilyLife](#)

Het is heel belangrijk om de wijsheid van de ouderen en het enthousiasme van de jongeren bij elkaar te brengen. De ontmoeting tussen grootouders en kleinkinderen is de sleutel. Vooral in dit moment van economische en sociale crisis die de mensheid doormaakt.

## Familie en gezin

### Eerste Communie en Vormsel

We zijn met een enthousiaste groep kinderen en ouders van start gegaan met de voorbereidingen op de Eerste Communie en het Vormsel.

Dit jaar hebben we een andere opzet gekozen dan de voorgaande jaren. Centraal staat betrokkenheid vanuit de hele gemeenschap, beleving, aansluiting bij de Heilige Mis en ook plezier. Zo willen we graag samen bouwen aan de toekomst van onze kerkgemeenschap. Een levendige gemeenschap voor jong en oud.

Ook na de voorbereiding hopen we graag een welkome plek te zijn en blijven voor het hele gezin. Er zijn al ouders die kindernevendiensten organiseren en er zijn ouders die leuke projecten rond de mis organiseren.

Wanneer de Corona maatregelen dat toestaan willen we graag naast activiteiten rond de mis ook weer bredere activiteiten organiseren. Lijkt het je wat om hier aan mee te doen? Stuur dan een bericht naar de redactie [m.g.b.oosterwijk@gmail.com](mailto:m.g.b.oosterwijk@gmail.com)



## Achtergrond

### **Kèrkepraot...**

Misschien hebt u het zich wel eens afgevraagd: wat betekent toch dat vat bij ons "preekstoelbeeld" van Willibrord? Is het misschien een regenton? Nou, ik kan u verzekeren dat het echt een dránkvat is. Een "fuske". Het lijkt dus wel haast, alsof de heilige propaganda wil maken voor "de buurman van de kerk". Zo gek is dat niet eens, want ook in Millingen stond sinds jaar en dag vlak bij de kerk een hooggewaardeerd café. En het is ook een bekend gegeven, dat monniken van oudsher goede bierbrouwers en -schenkers zijn. Denk maar aan "Afflighem"!

Zoals dat in heiligenlevens vaak het geval is, berust deze voorstelling op één of meer legendes. Het mooie boek "Sanctus; meer dan 500 heiligen herkennen" zegt er het volgende over:

*Willibrordus is patroonheilige van de caféhouders (zie je wel!....) en wordt afgebeeld met een wijnvat of een kruik: in Echternach veranderde hij water in wijn en tijdens een tocht door Taxandria (Noord-Brabant zeg maar) kwam hij in een herberg waar het bier net op was. Willibrordus tikte met zijn staf op het vat, dat onmiddellijk weer gevuld raakte. Ook de voorstelling met een bron aan de voeten komt voor, omdat hij eens zijn staf in de grond stak, waarna er een bron ontsprong.*



Een toast op 'n man die ons zo goed begrijpt! Weet iemand of wij ook ooit zo'n **putje** hebben gehad? Misschien in de kelder van de "sjiertsfabriek" van Carel Peeters?

Pater Willem Spann



## **Overleden**

Ben Optenberg, 91 jaar, Millingen

Mien Awater-Willemze, 91 jaar. Tijdens de uitvaart dinsdag 30 november in Millingen hebben wij afscheid van haar genomen, waarna begrafenis op de algemene begraafplaats Vossengraaf.

Nelly Brugman, 70 jaar. Tijdens de uitvaart woensdag 1 december in Millingen hebben wij afscheid van haar genomen, waarna begrafenis op de algemene begraafplaats Vossengraaf.

Jan Willemze

Ina Janssen-Geutjes, 88 jaar. Tijdens de uitvaart vrijdag 3 december in Millingen hebben wij afscheid van haar genomen, waarna begrafenis op de RK begraafplaats te Millingen.

Annie Verriet - Damen, 88 jaar. Tijdens de uitvaart dinsdag 7 december in Ooij hebben wij afscheid van haar genomen, waarna begrafenis op het kerkhof naast de kerk.

Henk Giebels, 79 jaar. Tijdens de avondwake op zondag 12 december in Millingen hebben wij afscheid van hem genomen.

Wim Reijnen, 81 jaar. Tijdens de uitvaart donderdag 16 december in Ooij hebben wij afscheid van hem genomen, waarna begraven op het kerkhof naast de kerk.

Corry van der Hoeven-Janssen 87 jaar. Tijdens de uitvaart vrijdag 17 december in Millingen hebben wij afscheid van haar genomen, waarna begrafenis op de algemene begraafplaats Vossengraaf.

Greet de Kok - de Groot, 84 jaar, Millingen. Tijdens de Crematiedienst op dinsdag 21 december hebben wij afscheid van haar genomen.

Theo Thijssen, 90 jaar. Tijdens de uitvaart op donderdag 23 december in Millingen hebben wij afscheid van hem genomen, waarna crematie.

Theo Peelen, 68 jaar. Tijdens de uitvaart op woensdag 19 januari in Millingen hebben wij afscheid van hem genomen, waarna begrafenis op de algemene begraafplaats Vossengraaf.

Ria van Baal-Creemers, 91 jaar, Beek. Tijdens de crematiedienst op donderdag 20 januari te Waalstede hebben wij afscheid van haar genomen.

Mogen zij allen binnengaan in de vreugde voorgoed van de verrezen Heer.



## Colofon

Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn  
Email: [info@mariatenhemelopnemingparochie.nl](mailto:info@mariatenhemelopnemingparochie.nl)  
Website: [www.mariatenhemelopnemingparochie.nl](http://www.mariatenhemelopnemingparochie.nl)  
Wijzigingen van persoonlijke gegevens graag doorgeven per mail.

### Pastoor en pastoraatsgroep

Pastoor R. Franken, Schoolstraat 4, Millingen aan de Rijn, 06-46193591 / 0481-431218, [rudo.franken@gmail.com](mailto:rudo.franken@gmail.com) - Bereikbaar voor pastorale zaken zoals gesprek, ziekenzalving, doopsel, tevens voorzitter parochiebestuur

### Parochiebestuur [info@mariatenhemelopnemingparochie.nl](mailto:info@mariatenhemelopnemingparochie.nl)

Vicevoorzitter: H. Sanders, Weverstraat 59, Kekerdome, 0481-432346  
Secretaris: J B Boerwinkel, Hengemunde 35, Leuth, 06-20590827  
Penningmeester: B. Lelie, CR Waiboerstraat 4, Millingen  
Lid: J. Peters, Rijkstraatweg 93, Beek, 024-6842688  
Lid: E. Verstege, Dr. Kochlaan 42, Ooij, 024-6793827

**Misintenties** €11,- voor vermelding in de Rozet / op de website 3 weken van tevoren inleveren (Millingen: in brievenbus dagkapel kerk; Kekerdome: Wil Awater, 0481-432167; Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271; Beek: Harrie van Baal, Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653; Leuth: Annelies Zegers, Korenbloemstraat 9 (brievenbus), 06-42278460

### Contactpersoon uitvaart/koster

Millingen: Thea Jeuris-Terwindt, 0481-431807  
Kekerdome: Ruth Awater, 0481-432167  
Ooij: Wiel de Haas, 06-83409652  
Beek: Jeanne Menting, 06-50454686 (contactpersoon)  
Harrie van Baal, 06-30655653 (koster)

### Kerkbijdrage - gaarne storten t.n.v. Kerkbijdragen o.v.v. locatie

Beek: NL43RABO 0105 101206      Kekerdome: NL16RABO 0128 301473  
Ooij: NL49RABO 0105 101583      Millingen: NL36RABO 0134 402316  
Leuth: NL51RABO 0128 301619

### **Kerkhofadministratie**

Millingen: B. Lelie, CR Waiboerstraat 4, Millingen, 0481-433776

Kekerdom: W. Frieling, Weverstraat 73, Kekerdom, 0481-432941

Beek: Jeanne Menting, 06-50454686

Ooij: (tijdelijk) B. Lelie, CR Waiboerstraat 4, Millingen, 0481-433776

### **Kerkhofreglement en tarieven**

Op de website vindt u het kerkhofreglement van de parochie en de tarieven. Een uitgeprinte versie daarvan is beschikbaar achter in de kerken van onze parochie.

### **Kerkhofbeheer**

Millingen: Toon Janssen, Dennenstraat 1, Millingen, 06-42126114

Kekerdom: W. Frieling, Weverstraat 73, Kekerdom, 0481-432941

Beek: Ben Willems, 06-31154490; Hans van den Bosch, 06-24981776

Ooij: Gerrit Alofs, 024-6631959 (b.g.g. Geert Verweij 024-6631504)

Leuth: Gert Verriet, Reusensestraat 3, 024-6631931

### **Parochieblad en website parochie Maria ten hemelopneming**

Eindredactie: Martin Oosterwijk en pastoor Rudo Franken

Redactie: Pastoraatsgroep

Coördinator verspreiding: Mariëtte ten Westeneind

Redactieadres: Schoolstraat 21, 6579 AN Kekerdom,

m.g.b.oosterwijk@gmail.com

Volgende uitgave: medio april 2022

Kopij en reacties parochieblad: vóór eind maart 2022

### **Kan ik me aanmelden voor ontvangst van het parochieblad?**

Wilt u het blad bij u in de brievenbus of in uw digitale postvak ontvangen, meldt u zich dan aan met uw adres, dan wel uw mailadres:

Adres: Schoolstraat 21, 6579 AN Kekerdom

Email: m.g.b.oosterwijk@gmail.com

Als u het parochieblad financieel wilt steunen, kan dat op NL82 RABO 0134 400615 t.n.v. Parochie Maria ten Hemelopneming o.v.v. gift parochieblad.