

PAROCHIE MARIA TEN HEMELOPNEMING

BEEK - UBBERGEN - OOIJ - PERSINGEN - ERLECOM - LEUTH - KEKERDOM - MILLINGEN AAN DE RIJN



Vrede

JAARGANG 3, NO. 3, MEI 2022 - AUGUSTUS 2022

Vrede

Bij ernstig lijden en moeilijke omstandigheden kan het zijn dat mensen elkaar en ook God veel beter weten te vinden, juist vanwege deze nood.

Maar je kunt uiteraard ook helemaal uit het veld geslagen worden, zoals de vrienden van Jezus toen Hij werd gearresteerd om vervolgens gekruisigd te worden.

Ineens voelden ze zich reddeloos verloren. Drie jaar onderricht van Jezus aan hen was niet voldoende. Er hoorde nog een stukje zeer confronterende praktijk bij, de praktijk van het lijden.

Als ik niet heen ga, kan de Geest niet komen, had Jezus gezegd. Het was nodig dat Jezus de geest gaf, zelfs op deze manier, om ons de Geest te kunnen geven. En dat gebeurde: met Pinksteren.

Heb ik ook die Geest ontvangen?

Waaraan merk ik dat?

Zit zijn vuur in mij?

Straal ik dat naar anderen uit?

Dat vuur geeft een ongekende vrede, die vrede gaat door alle haat heen en brengt leven.

Die Geest wens ik ons allen toe.

Rudo Franken, pastoor



Liturgische agenda

Eucharistievieringen

Zaterdag	19:00 uur	Ooij (behalve zaterdag voor 1 ^e zo vd maand)
Zaterdag	19:00 uur	Leuth - Kulturhus voor 1 ^e zondag van de maand
Zaterdag	17:00 uur	Beek - kleine Bartholomeus 3 ^e za vd maand
Zondag	10:30 uur	Millingen
Zondag	10:30 uur	Ooij gebedsdienst met Communie 1 ^e zo vd maand
Zondag	9:00 uur	Kekerdom 1 ^e zo vd maand
Dinsdag	19:00 uur	Leuth - Mariakapel
Woensdag	9:00 uur	Beek- kleine Bartholomeus
Donderdag	9:00 uur	Millingen
Vrijdag	9:00 uur	Millingen
Zaterdag	9:00 uur	Millingen

Aanbidding en rozenkransgebed

Donderdag	9:30-18:00	Millingen	Aanbidding
Zaterdag	9:30-9:55	Millingen	Rozenkrans

(Online) meevieren

De vieringen vanuit de kerk van Millingen blijven ook na coronatijd steeds online te volgen <https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live>

Online misintenties en collecte

Ook als u online meevieryt, kunt u deelnemen aan de collecte. Bij voorbaat dank voor wat u geeft. Graag t.n.v. Penningmeester parochiebestuur o.v.v. collecte NL36RABO 0134 402316; eveneens kunt u misintenties opgeven: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl De online collecte en misintentie kan ook via de QR-code (zie stukje onder kopje Bestuur hierover). Let op: de misintentie is vanaf heden € 12,50

Speciale vieringen

Woensdag 4 mei	19:00 uur	Mis Ooij	Dodenherdenking
Woensdag 4 mei	19:00 uur	Bijeenkomst kerk Millingen	Dodenherdenking
Vrijdag 6 en 28 mei	19:00 uur	kerk Millingen	Marialof
Zondag 8 mei	10:30 uur	Kerk Millingen	Heilige Mis met eerste Communie
Zondag 15 mei	Bedevaart naar Banneux en Munstergeleen		
Vrijdag 27 mei tot en met Zaterdag 4 juni	20:30- 20:45 uur	Online	Pinksternoveen
4, 5 en 6 juni	Pinksteren		
Zondag 14 augustus	10:30 uur	Kulturhus Beek	Parochiefeest

Hart dat Luistert

Uw redacteur had de eer om naar de voorstelling Hart dat Luistert te gaan in de Cenakelkerk. Een optreden van Carmina Ludens, het koor onder leiding van Hein Vrijdag. Ontroerend mooi. Wat een ervaring! Goed nieuws: er is nog een optreden. Zaterdag 25 juni 20:00 uur in de Cenakelkerk. Van harte aanbevolen. Entree is gratis.



Parochieavond Beek Ooij en Leuth: stenen en meer

Op maandag 23 mei wordt in de Sprong in Ooij van 19.30-21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) voor met name mensen uit Beek, Ooij en Leuth een parochieavond gehouden. Tijdens het eerste deel van de avond informeert het parochiebestuur u over een aantal (bouw)zaken in Ooij, Leuth en Beek. Tijdens het tweede deel van de avond gaan we onder begeleiding van het Centrum van Parochiespiritualiteit Nijmegen met elkaar in gesprek over leven en geloof. Een bijeenkomst die wil bemoedigen en krachten bundelen om met name in dit deel van de parochie te komen tot opbouw.

Givt

Sinds kort maken we gebruik van Givt om een collecte zonder fysiek geld mogelijk te maken.

Wat is Givt (via de website www.givtapp.net)? Givt is dé oplossing voor het meedoen aan de collecte zonder contant geld. Met een smartphone is Givt-app te gebruiken tijdens de collecte om heel makkelijk een bedrag te geven. De Givt-app vind je gratis in de App Store en in Google Play.

Is geven met Givt belastingaftrekbaar? Ja, je gift met Givt is belastingaftrekbaar indien die aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI), een culturele ANBI of aan een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) wordt gedaan.

Het verzamelen van je giften voor de belastingaangifte is altijd een hele klus. Als je geeft met Givt hoeft dat niet meer. Je kunt namelijk voor elk jaar een overzicht van al jouw giften die zijn gegeven met Givt downloaden. Dit overzicht kun je dan mooi gebruiken als bewijs bij je belastingaangifte.

Ook zonder app is het mogelijk om gebruik te maken van Givt. Namelijk via de volgende QR-code:



Ingekomen stukken

De teksten (of een foto) in deze rubriek zijn ingestuurd door iemand uit onze gemeenschap. Soms ook anonieme stukken (de inzender is bij de redactie natuurlijk bekend). Heb je ook een stuk voor ons blad? Stuur dan een mailtje naar m.g.b.oosterwijk@gmail.com

De stem van een heilige

Soms lees je een echt goed boek en zit je helemaal in het verhaal. Als zo'n boek dan verfilmd wordt is dat vaak een beetje een tegenvaller. De beelden die in je hoofd zitten zien er in de film heel anders uit, de stemmen van de hoofdpersonen klinken heel anders dan je dacht.



In de Matthäus-Passion van Bach is de stem van Jezus een diepe bas. Dat is heel anders dan wat veel gelovigen zich voorstellen. Als je mensen ernaar vraagt denken ze vaak aan een heldere warme stem.

En hoe zouden de apostelen geklonken hebben? Hoe zou Sint-Franciscus geklonken hebben?

We weten het niet. Maar van heiligen die in de tijd dichter bij ons staan bestaan wel opnamen. Paus Johannes Paulus II is natuurlijk heel vaak in beeld en geluid terug te horen en te zien. Zijn uiterlijk en zijn stem zitten in ons hoofd zoals ze "echt" waren.

Hoe zou dat zijn met een heilige die ons zeer na is en die niet zo lang geleden leefde?

Op 15 mei zal Titus Brandsma heilig verklaard worden. Er zijn veel foto's en filmopnames van hem bekend. En die blijken ook makkelijk te vinden op internet. Maar of er opnamen van zijn stem zijn was niet meteen duidelijk. De zoektocht naar die stem op internet leverde één verwijzing op naar een krantenartikel uit 1992. Er zou een opname op een glasplaat bestaan van zijn stem. Een zoektocht per mail langs een aantal organisaties leverde niets op tot het Titus Brandsma Instituut van de Radboud Universiteit reageerde. Op hun website zou een geluidsopname staan.

En inderdaad er stond een link naar een YouTube filmpje dat begint met een paar zinnen gesproken door de Zalige Titus Brandsma.

Van deze magere mysticus die er zo bescheiden uitziet op de foto's verwacht je misschien een hoge, zachte stem.

Maar van de verzetsstrijder en martelaar verwacht je onverzettelijkheid.

En viel het tegen, net als bij de hoofdpersonen van een roman? Nee, zeker niet. Maar, luister zelf: <https://youtu.be/DyQFsfJVgNA>

Ko Oosterwijk



Vast uur voor aanbidding

Elke donderdag van 9.30-18.00 uur is er aanbidding van de heilige Hostie in de dagkapel in Millingen. U bent van harte welkom voor korte of langere tijd. Er is altijd iemand aanwezig in deze aanbidding, omdat we Hem niet alleen willen laten. Mocht u een vast uur van deze aanwezigheid bij Hem willen invullen, dan kunt u bellen met kosteres Thea 06-40589700.

Aanvulling kostersgroep

Zowel in Ooij als in Millingen zijn we op zoek naar mensen die willen helpen bij het kosten. Wegens gezondheid/leeftijd zijn er enkele gestopt: Mientje Hubbers van Ooij al ruim een jaar geleden, Ria Oliemeulen van Millingen sinds 1-1-2022. Met een wat groter groepje kunnen de taken en beurten beter verdeeld worden. Contact: Leny Rikken (Ooij) 024-6632271; Thea Jeurieüs (Millingen) 06-40589700; pastoor Rudo Franken 06-46193591

Gelegenheid voor gebed en kaarsje

In Millingen is de dagkapel elke dag geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur; in Leuth is de Mariakapel van de kerk elke dag geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur; in Beek is de Mariakapel van de Grote Bartholomaeus elke dag geopend van 9.30 uur - 17.30 uur. In de kapel op het kerkhof van Beek kunt u elke dag terecht. U bent altijd welkom bij de Fatimakapel in Millingen aan de Schoolstraat 4.

Tuinfeest

Om alvast in de agenda te zetten: Tuinfeest in Keeken op zondag 10 juli aansluitend aan de Mis van 10:30 uur.

Noveen

Ook dit jaar organiseren we een Noveen. Negen dagen lang. De Noveen begint op Hemelvaartsdag en duurt tot Pinksteren. 4 Juni, de laatste dag (de zaterdag voor Pinksteren), zullen we in de kerk in Millingen afsluiten om 20:30. Iedereen is welkom om mee te doen. Aanmelden kan via m.g.b.oosterwijk@gmail.com

Opening Cultureel Historisch Informatiecentrum Het Laag

Op zondag 22 mei 2022 om 13.00 uur vindt in de kerk van Millingen de opening plaats van het Cultureel Historisch Informatiecentrum Het Laag, een initiatief van BIZ Millingen Centrum in samenwerking met de parochie om toeristen én inwoners te boeien met allerlei exposities. Openstelling (vanaf 22/5) dinsdag, vrijdag en zondag 13.00-17.00 uur. Voor meer info: Roland Gesthuizen 06-22449680 (18.30-20.00 uur) of www.millingeondernemers.nl onder BIZ Millingen Centrum.

Missionair worden: Power from on High

Op 24 en 25 maart waren veel katholieke gelovigen samen in Breda om inspiratie op te doen voor parochievernieuwing en hoe we parochies kunnen zijn met een missionair pastoraat: waarbij mensen Jezus leren kennen, zijn leerlingen willen worden en dit willen delen met anderen.

De Canadese priester James Mallon wist de vele deelnemers mee te nemen in zijn aanpak vanuit de heilige Geest. De kerk is geboren met Pinksteren, door de heilige Geest. Het volk van God is onderweg onder leiding van de heilige Geest. Wat moeten wij dan beginnen zonder de heilige Geest?!? Vóór alles is het daarom nodig dat wij zelf worden toegerust door de heilige Geest, ons voor Hem openstellen. Maar hoe doen we dat?

Als we zelf het vuur niet in ons hebben, kunnen we niets geven. De heilige Geest hebben we ontvangen, bij ons Doopsel, bij ons Vormsel... maar het is nodig om Hem steeds weer opnieuw te ervaren, als een vuur in ons dat opnieuw wordt aangewakkerd. We kunnen elk moment bidden of zingen 'Kom heilige Geest' in het vertrouwen dat Hij er is. God in ons, dankzij God-met-ons, Jezus Christus.

Daarvoor hebben we een visioen nodig, een droom, een visie die ons passie en verlangen geeft, zodat we vuur van binnen voelen en uitstralen. We zouden ons concrete visioen, onze droom eens kunnen opschrijven, terwijl we bij Jezus zijn in het heilig Sacrament. Durf te dromen!

In dit visioen kunnen we vervolgens net als Jezus bewogen worden door medelijden, en wel zo dat we anderen graag bij Hem zouden willen brengen, het vuur in ons hart op een ander over zouden willen brengen.

Ter illustratie van wat voor ons nodig is om missionair te worden bracht James Mallon een voorbeeld in uit het evangelie. Vier mannen brengen hun zieke, verlamde vriend op een bed tot voor de voeten van Jezus, ze gaan zelfs via een gat in het dak. Zij verlangen naar zijn genezing. Ze zijn ervan overtuigd dat Jezus zal helpen. En met hun wil komen ze in actie. Zo kunnen ook wij anderen bij Jezus brengen: 1. vanuit ons verlangen, 2. in onze overtuiging en 3. door onze wil. Dát is een geschenk van de heilige Geest!

Nieuwe evangelisatie, leerlingen worden en leerlingen maken, gebeurt als we een nieuw Pinksteren zien. Ongekende vreugde, kracht en emoties in de kerk, het kan gebeuren door de heilige Geest in ons.

Mensen hunkeren en verlangen naar spirituele ervaring, naar ervaring van de kracht van de heilige Geest, meer dan naar 'waarheden'. Ervaren hoe God werkt, hoe Hij ons vult met de heilige Geest, en durven verwachten dat Hij in ons komt en dat Hij over een ander komt. Als we met de hand op zijn of haar schouder (mag ik...) over hem of haar bidden: Kom heilige Geest...

Hoe zou dat eruitzien in een geloofsgemeenschap? Wat betekent het als mensen welkom zijn, hoe ziet dat eruit? Wat doen mensen dan, waar? Hoe ziet het eruit als mensen hun tijd en talenten inzetten voor de (geloofs)gemeenschap? Hoe ziet het eruit als mensen met elkaar verbonden zijn als in een team, op welke manier zal dat dan gebeuren?

Conferenties van James Mallon zijn een aanrader, m.n. de missionaire parochie dag 2 - Power from on High.

https://youtu.be/8OJ8_ox1wxU

De duurzame Parochie

In zijn encycliciek Laudato Si pleit paus Franciscus krachtig voor een integrale ecologie als een nieuwe weg naar rechtvaardigheid voor de mens en de schepping. De aarde is ons gemeenschappelijk huis. Het milieu kunnen we niet beschouwen als iets dat los staat van onszelf. Samen en ieder afzonderlijk moeten we ervoor zorgen. De paus wil iedereen stimuleren zich voor het behoud ervan in te zetten en zorgzaam om te gaan met water, lucht, energie, duurzaamheid.

Binnen onze parochie zetten we verdere stappen richting verduurzaming. Een kleine stap is bijvoorbeeld het gebruik van afwasbare borden en bestek tijdens de lunch van de communievoorbereiding. Maar ook thuis zijn er diverse mogelijkheden. We delen graag een oproep van Alphons Klomberg, energiecoach Ooijpolder.

In onze gemeente wordt namelijk een prachtige hulp geboden door initiatieven als het duurzaamheidscafé in Berg en Dal of door energiecoaches als Alphons Klomberg. Misschien wordt de keuze om ons huis beter te isoleren ingegeven door onze eigen portemonnee, evengoed kunnen we er een belangrijke bijdrage mee leveren aan "ons gemeenschappelijk huis." De oproep van Alphons:

Je huis beter isoleren en besparen op de energiekosten? Vraag een energiecoach om hulp!

Wilt U ook uw huis beter isoleren én zo besparen op de energiekosten? Wilt u advies en overleg? Dan kunt U de hulp inschakelen van een energiecoach. Er zijn 11 energiecoaches opgeleid om de inwoners van Berg en Dal hierin te ondersteunen (Door het Duurzaamheidscafé en de gemeente Berg en Dal).

Welke grote én kleine maatregelen kunnen u daarbij helpen? Wat is in uw woning (en voor uw portemonnee) mogelijk? Van isoleren door kieren te dichten, daken en muren te isoleren, tot het leggen van zonnepanelen. Als u weet wat u kunt en wilt, maken we samen een stappenplan. Wist u dat u hiervoor ook subsidie kunt krijgen? Wij weten welke potjes er zijn en hoe je dat kunt aanvragen.

Via EcoachBenD@gmail.com kunt u zich aanmelden. U mag mij ook bellen (zie hieronder). We sturen u extra informatie om het gesprek met de energiecoach voor te bereiden. En: er zijn GEEN kosten aan verbonden. We hopen natuurlijk wel dat u met de adviezen aan de slag gaat.

Woont U in een huis van de woningbouwvereniging? Uw wensen en ideeën nemen we in ons overleg met de huurdersvereniging en met de Woningbouwvereniging mee. Zo werken we samen aan beter geïsoleerde woningen en aan lager energieverbruik én kosten.

Heeft U zich eerder al aangemeld? Dan nemen wij binnenkort contact met u op.

Alphons Klomberg, energiecoach Ooijpolder, Tel. 06 17254754

Geloven in de ander Pinksteractie 28 mei t/m 5 juni

Week Nederlandse Missionaris



Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. Missionaris Dick Zwarthoed werkt bijvoorbeeld al ruim vijftig jaar in de Democratische Republiek Congo, waar hij zich inzet voor straatjongeren. Hij gaat ook nog steeds op ziekenbezoek en langs de dorpen. Missionair werker Frans van Kranen werkt in Brazilië waar hij zich met hart en ziel inzet voor de rechten van kinderen. Hij is voogd van kinderen tot 18 jaar die door de kinderrechtster uit huis zijn geplaatst. Zij worden in twee huizen opgevangen. De zogeheten sociale moeders van de organisatie proberen een nieuwe familie voor deze jonge kinderen te zijn, die al veel trauma's hebben doorgemaakt.

Frans, pater Dick en al die andere missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander. En samen met u zijn wij er voor hen tijdens de Pinksteractie!

www.weeknederlandsemissionaris.nl

Machteloos almachtig

Hoe vaak voelen wij ons niet machteloos tegen over mistoestanden in de wereld of tegenover onmogelijke situaties in ons persoonlijk leven? Hoe vaak ondervinden we niet dat onze handen gebonden zijn? Is de onmacht niet een van de diepste frustraties van veel mensen?



Kijk eens naar Jezus' gebonden handen. Geen enkele bewegingsvrijheid, samengebonden. Er valt niets meer te doen, te veranderen en toch... Zijn wij niet verlost door gebonden handen, door vastgespijkerde handen? In deze gebonden handen zitten alle gebonden handen die er ooit geweest zijn, alle gebonden handen die er ooit zullen zijn, alles wat er bestaat aan uitwendige onvrijheid, knechting, ervaringen van machteloosheid, alles wat er maar is aan geketend-zijn aan een ziekbed, aan gevangen-zijn of aan smartelijke situaties in het huwelijk of een of andere vorm van niet-meer-kunnen.

Het zijn handen die niets kunnen uitrichten, als God het niet overneemt. God alleen laten werken, de Liefde alleen laten werken, dat doet Jezus met zijn geboeide handen.

Jezus' handen aan het kruis zijn verlaten handen, handen die zich uitstrekken naar het niets. Juist daarin zijn ze ons zo nabij.

Deze handen drukken een schreeuw van verlatenheid uit. Juist daarin wordt ons de Vader geschonken. Want er is geen grotere liefde dan die van de Zoon, die zich vanuit onze Godverlatenheid samen met ons en voor ons uitstrekt, naar alle mensen...

De tegenstanders, ook de vijanden, ja zelfs diegenen die deze handen vastgebonden hebben, worden medewerkers van de liefde. Wat zij aan verschrikkelijks doen, is medewerking aan het werk van hun verlossing. Wanneer zij zich laten raken door de machteloosheid van deze handen, dan vergeven deze handen en bewerken zij verlossing.

Hoe worden mijn handen verlossende handen? Vraag jezelf af: waar is mijn vrijheid het grootst?

Ieder denkt: natuurlijk waar ik in staat ben om te handelen waar ik iets kan veranderen, waar ik iets tot stand kan brengen. Zeker, daarin is vrijheid. Maar waar ik aan mijn grens kom, waar mijn handen gebonden zijn, daar is mijn vrijheid het grootst.

Laat elk van ons zich eens afvragen waar zijn handen gebonden zijn. Waar ga ik tot het uiterste en lukt het toch niet iets te veranderen? Waar lijd ik aan bepaalde situaties in mijn persoonlijk leven, mijn gezondheid, mijn gemeenschap, in deze kerk, in deze samenleving, in mijn verhouding tot mijn familie, tot de mensen die weggegaan zijn? Waar ben ik machteloos?

Probeer te vinden waar je handen gebonden zijn en laat dan deze gebondenheid tot liefde worden.

Juist wanneer wij dit aannemen, zijn wij Hem heel nabij. Want Hij bedient zich meestal van geboeide handen om te doen waar het op aan komt. Wanneer wij met gebonden handen niet wanhopen, maar ons aan Hem uitleveren, dan worden het zijn handen.

Zolang wij het zelf nog allemaal kunnen, is er niets aan de hand, maar op een gegeven moment stoten wij ons aan de grens van ons kunnen. Geven wij het dan op? Trekken wij ons dan terug? Berusten wij dan? Wee ons! Precies bij dit punt begint dat waar het op aan komt.

Op de plaats waar de mens zich in zijn hopeloosheid zozeer herkent dat hij daarin de God herkent die hem heel nabij is gekomen en de weg naar hem toe heeft gevonden, daar leert hij opnieuw in de liefde geloven. Opnieuw door te stoten naar de liefde.

Dan is het geheim van de liefde tot het uiterste toe niet alleen het geheim van de liefde tot de dood toe, maar van de liefde tot het leven toe, tot het nieuwe leven van Pasen. Midden in de oude tijd begint een nieuwe, omdat er een nieuwe schepping begint. De uitwerking is nieuwe gemeenschap met elkaar, nieuw naar de wereld toe gaan vanuit de nieuwe gemeenschap met God.

Klaus Hemmerle (1929 - 1994), Bisschop van Aken



Familie en gezin

Eerste Heilige Communie

Dit boekje zal uitkomen rond het moment dat onze communicantjes hun Eerste Heilige Communie mogen ontvangen. Wat hebben ze toegewerkt naar dit moment! Een flinke groep enthousiaste ouders heeft bovendien hard gewerkt aan de voorbereidingen en de begeleiding tijdens de bijeenkomsten.

Als één van de ouders durf ik te zeggen dat we allemaal naar elkaar toe zijn gegroeid en misschien wel hadden gehoopt dat de voorbereiding nog even zou doorgaan. Daarover meer in de volgende editie van ons blad.

Graag delen we de ervaringen van onze communicantjes. Hoe hebben zij de voorbereiding op het ontvangen van hun Eerste Heilige Communie ervaren? De komende edities plaatsen we hun reacties.

Een reactie van één van de kinderen:

Wat vond je van het project?

Het communieproject was leuk. We gingen op een hele leuke manier lezen en leren. We hebben geleerd over God die de wereld heeft gemaakt en over Pasen.

De grote mensen die er bij waren, waren heel aardig en lieten ons doen wat we leuk vonden.

De pastoor leerde ons van alles. Je mocht zelf kiezen of je mee wilde lezen. Als je iets niet leuk vond mocht je het zeggen van de pastoor.

We hebben geleerd dat de communie het lichaam van Jezus is.





Kleurplaat Eerste Heilige Communie

Achtergrond

Moment van licht

Het verhaal over de Emmaüsgangers verbaast elke keer weer als je het leest of hoort vertellen.

Hoe kan dat nou? Dat is een vraag die wel vaker gesteld wordt bij de verhalen uit de bijbel maar hier is de verbazing wel heel groot.

Vrienden van Jezus, die hem blijkbaar goed kenden, liepen kilometers met hem op en herkenden hem niet. Maar als hij het brood zegent en breekt zien ze ineens wie hij is. Er gaat hen een licht op zou je kunnen zeggen.

Dat moment is dan ook vaak door kunstenaars uitgebeeld en in veel van hun werk zie je dat licht ook.



Velázquez 1620

De meesters van het spel van licht en donker, Caravaggio en vooral Rembrandt, maakten dankbaar gebruik van het thema.

Ook de Spaanse schilder Velázquez geeft die "verlichting" weer. Maar tegelijkertijd toont hij de heiligheid van het moment en de verbijstering van de disgenoten.

Niet alleen schilders hebben dit moment dat Jezus zich toont als moment van licht gezien. De schrijver Felix Timmermans maakte het gedicht hier onder. Wat de schilders niet echt kunnen, doet de dichter wel. Hij laat het licht dat de Emmaüsgangers zagen in ons doorschijnen.

Emmaüs

door Felix Timmermans (1886-1947)

“Heer blijf bij ons, de zon gaat onder.”

Wij boden dan het avondbrood
de vreemde man, die langs de baan
met ons was meegegaan.

En wijl Hij, 't zegenend, de ogen sloot,
verklaarde in een Hemels licht,
waarin Hij plotseling verdween...

Dit was het wonder.

Wij stonden weer alleen,
doch vouwden blij onz' handen.
Het was alsof Hij door ons heen verdween
en 't licht in ons is blijven branden.

Blijf zo in ons, o Heer, de zon gaat onder!

Kèrkepraot...

Het gezochte “putje” van Sint Willibrord

Van enkele kanten heb ik een reactie gekregen op mijn vorige bijdrage over bovenstaand onderwerp. Ik stelde de volgende twee vragen: “Weet iemand of wij (in Millingen) ook ooit zo’n (Willibrordus)putje hebben gehad? Misschien in de kelder van de “sjiertsfabriek” van Carel Peeters?” De reacties kwamen allebei neer op: Ik weet niet waar je het over hebt! Dat betekent dus een nieuw artikeltje om een en ander uit te leggen. Daar gaan we!

Op veel plaatsen in ons land waar Willibrord werkzaam zou zijn geweest, Oss bijvoorbeeld, werd eeuwen lang een bron of put vereerd, omdat mensen er baat vonden bij het drinken van het water daaruit. Een hardnekkig verschijnsel als je bedenkt, dat ook nu nog steeds honderdduizenden pelgrims thuiskomen met flesjes en zelfs kruiken Lourdeswater. Het is eigenlijk verwonderlijk, dat onze eigen streek, waar Willibrord toch heel lang aanwezig moet zijn geweest als kloostervader, als beheerder van een aantal kerkjes en als mobiel zielzorger, geen enkele van de ruim twintig in Nederland bewaarde “heilige putjes” heeft gehad. Zijn wij

er tóch te "nuchter" voor???

De "sjiertsfabriek" van Carel Peeters waar ik het over had, is er nog steeds, alleen niet meer in haar toenmalige functie. Ze zit onder het huis waar nu Paulien Lutters woont. Vroeger was daar de melkzaak van de familie Peeters, die in een bepaalde periode (mijn jeugd!) ook handelde in kogelflesjes limonade. In de kindermond werd dat, ik denk vanwege de sissende geluiden als je eruit dronk, "sjierts" genoemd. Het was net zo lekker als "sukerpek", maar dat laatste kon je zelf maken, met een flesje water en een stukje drop. Voor een paar cent had je de drankjes met een beetje geluk allebei!

Pater Willem Spann



Een Willibrordusput in Heiloo



Gedoopt

Zoë Maas op zaterdag 9 april in de H. Antonius van Paduakerk te Millingen

Edward de Waal op Paasmaandag 18 april in de H. Hubertuskerk te Ooij

Milo Houkes op zondag 1 mei in de H. Antonius van Paduakerk te Millingen

Getrouwd

Michel van Dijk en Wendy van Dijk-Verploegen op 26 maart in de kleine Bartholomeus te Beek

Overleden

Greet de Kok - de Groot, 84 jaar, Millingen. Tijdens de crematiedienst op 21 december hebben wij afscheid van haar genomen.

Theo Thijssen, 90 jaar. Tijdens de uitvaartdienst op 23 december in Millingen hebben wij afscheid van hem genomen, waarna crematie.

Theo Peelen, 68 jaar. Tijdens de uitvaartdienst op woensdag 19 januari in Millingen hebben wij afscheid van hem genomen, waarna begrafenis op de algemene begraafplaats Vossengraaf.

Ria van Baal-Creemers, 91 jaar, Beek. Tijdens de crematiedienst op donderdag 20 januari te Waalstede hebben wij afscheid van haar genomen.

Peter Staub, 75 jaar, Millingen

Mw. Samira Basido, 77 jaar. Tijdens de uitvaartdienst op vrijdag 18 februari in Ooij hebben wij afscheid van haar genomen, waarna begrafenis op de RK-begraafplaats te Beek

Piet Mes, 84 jaar, Millingen

Tonny Sünnen-Peters, 88 jaar. Tijdens de uitvaartdienst op Aswoensdag 2 maart in de kleine Bartholomeus te Beek hebben wij afscheid van haar genomen, waarna crematie in Jonkerbos.

Harrie Kasteel 68 jaar. Tijdens de uitvaartdienst woensdag 16 maart in Millingen hebben wij afscheid van hem genomen, waarna begrafenis op het parochiekerkhof.

Marietje Koppers-Verduyn, 96 jaar. Tijdens de uitvaartdienst op woensdag 23 maart in Millingen hebben wij afscheid van haar genomen, waarna crematie.

Tonnie Dollevoet-de Laat, 88 jaar. Tijdens de uitvaartdienst op dinsdag 29 maart in Millingen hebben wij afscheid van haar genomen, waarna begrafenis op de Vossengraaf.

Rob van der Sluis, 89 jaar. Tijdens de uitvaartdienst op woensdag 6 april in Ooij hebben wij afscheid van hem genomen, waarna begrafenis op het kerkhof aldaar.

Marietje Driessen-Reijmers, 90 jaar. Tijdens de uitvaartdienst op maandag 11 april in Millingen hebben wij afscheid van haar genomen, waarna crematie.

Wiesje Bach-Meeuwissen 87 jaar, Beek. Tijdens een crematiedienst op donderdag 21 april in Jonkerbos, Nijmegen hebben wij afscheid van haar genomen.

Wil Knuiman-van Elferen 79 jaar, Berg en Dal. In de kleine Bartholomeus in Beek hebben wij op dinsdag 26 april hebben wij afscheid van haar genomen, waarna crematie in Nijmegen.

Colofon

Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Wijzigingen van persoonlijke gegevens graag doorgeven per mail.

Pastoor en pastoraatsgroep

Pastoor R. Franken, Schoolstraat 4, Millingen aan de Rijn, 06-46193591 / 0481-431218, rudo.franken@gmail.com - Bereikbaar voor pastorale zaken zoals gesprek, ziekenzalving, doopsel, tevens voorzitter parochiebestuur

Parochiebestuur info@mariatenhemelopnemingparochie.nl

Vicevoorzitter: H. Sanders, Weverstraat 59, Kekerdome, 0481-432346
Secretaris: J B Boerwinkel, Hengemunde 35, Leuth, 06-20590827
Penningmeester: B. Lelie, CR Waiboerstraat 4, Millingen
Lid: J. Peters, Rijksstraatweg 93, Beek, 024-6842688
Lid: E. Verstege, Dr. Kochlaan 42, Ooij, 024-6793827

Misintenties €11,- voor vermelding in de Rozet / op de website 3 weken van tevoren inleveren (Millingen: in brievenbus dagkapel kerk; Kekerdome: Wil Awater, 0481-432167; Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271; Beek: Harrie van Baal, Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653; Leuth: Annelies Zegers, Korenbloemstraat 9 (brievenbus), 06-42278460

Contactpersoon uitvaart/koster

Millingen: Thea Jeuris-Terwindt, 0481-431807
Kekerdome: Ruth Awater, 0481-432167
Ooij: Wiel de Haas, 06-83409652
Beek: Jeanne Menting, 06-50454686 (contactpersoon)
Harrie van Baal, 06-30655653 (koster)

Kerkbijdrage - gaarne storten t.n.v. Kerkbijdragen o.v.v. locatie

Beek: NL43RABO 0105 101206 Kekerdome: NL16RABO 0128 301473
Ooij: NL49RABO 0105 101583 Millingen: NL36RABO 0134 402316
Leuth: NL51RABO 0128 301619

Kerkhofadministratie

Millingen: B. Lelie, CR Waiboerstraat 4, Millingen, 0481-433776

Kekerdom: W. Frieling, Weverstraat 73, Kekerdom, 0481-432941

Beek: Jeanne Menting, 06-50454686

Ooij: (tijdelijk) B. Lelie, CR Waiboerstraat 4, Millingen, 0481-433776

Kerkhofreglement en tarieven

Op de website vindt u het kerkhofreglement van de parochie en de tarieven. Een uitgeprinte versie daarvan is beschikbaar achter in de kerken van onze parochie.

Kerkhofbeheer

Millingen: Toon Janssen, Dennenstraat 1, Millingen, 06-42126114

Kekerdom: W. Frieling, Weverstraat 73, Kekerdom, 0481-432941

Beek: Ben Willems, 06-31154490; Hans van den Bosch, 06-24981776

Ooij: Gerrit Alofs, 024-6631959 (b.g.g. Geert Verweij 024-6631504)

Leuth: Gert Verriet, Reusensestraat 3, 024-6631931

Parochieblad en website parochie Maria ten hemelopneming

Eindredactie: Martin Oosterwijk en pastoor Rudo Franken

Redactie: Pastoraatsgroep

Redactieadres: Schoolstraat 21, 6579 AN Kekerdom,
m.g.b.oosterwijk@gmail.com

Volgende uitgave: augustus 2022

Kopij en reacties parochieblad: vóór juli 2022

Kan ik me aanmelden voor ontvangst van het parochieblad?

Wilt u het blad bij u in de brievenbus of in uw digitale postvak ontvangen, meldt u zich dan aan met uw adres, dan wel uw mailadres:

Adres: Schoolstraat 21, 6579 AN Kekerdom

Email: m.g.b.oosterwijk@gmail.com

Als u het parochieblad financieel wilt steunen, kan dat op NL82 RABO 0134 400615 t.n.v. Parochie Maria ten Hemelopneming o.v.v. gift parochieblad.